

*Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.*

Kerkdienst	Aanvang 10.00 uur
Voorganger	Ds. Carina Kapteyn
Dienstdoend ouderling	Johannes Eichwald
Dienstdoend diakenen	Grietje Cusell en Riet Klom
Organist	Arie Vooijs
Lector	Wim de Rooij
Lezingen	Genesis 8:20 – 9:1a
Kindernevendienst	Groep 1 t/m 8: o.l.v. Marcia Uiterdijk
Crèche	Ilse en Emi Gerritsma
Bloemenschikken	Tanja Elings en Marja van Andel
Koster	Marius Cusell
Beamerpresentatie	Jan Jonker
Uitdelen Weekbericht	Barbara van Mill
Koffiedienst	Els en Dick den Duijn
Collecten	1. ZWO Watersnood Bangladesh 2. Wijkwerk van de De Oase
Liturgische kleur	Groen
Naam van de zondag	4e zondag na Epifanie

**Liederen voor de dienst**

779 : 1, 5 en 6

**Orgelbijdrage**

O

Lied 304

Hemelhoog 396 : 1 en 2

Lied 163a

Lied 524

Hemelhoog 708

Lied 370

Lied 530

*Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.*

**Bloemengroeten**

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. Brezet-van der Harst, zij is vandaag 92 jaar geworden en als dank voor haar werkzaamheden naar mw. E.C. Alebregtse-Bakker.

**Jarigen 80+ deze week**

Vandaag bereikt mw. C. Brezet-van der Harst, de hoge leeftijd van 92 jaar.

Op woensdag 6 februari wordt mw. P.P. Barnard-Hupkes, 87 jaar.

Op zondag 10 februari is mw. A.P. v.d. Waals-Koning, jarig, zij bereikt de hoge leeftijd van 95 jaar.

We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

**Opbrengst collecten**

1e collecte Diaconie € 99,-  
2e collecte JOP € 83,65

**Kindernevendienst – Ester 4**

Doe iets!  
De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in de rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt.

Hij vraagt Ester om hulp.

**Samak-Samen Aktief**

Dinsdag 5 februari 14.00 uur komen wij bij elkaar in de Oase. Anneke Laarman.

**17 februari 2019:****Gemeenteberaad in de drie POR-kerken**

Op zondag 17 februari a.s. zal in de drie verschillende POR-wijkgemeenten (Pelgrimskerk, Oase en Regenboog) het rapport Samen Drie worden gepresenteerd en besproken. Dat zal gebeuren direct na de kerkdiensten. Het rapport gaat over een bestuurlijk samengaan van de drie wijkgemeenten. U kunt het rapport, inclusief een samenvatting daarvan, vanaf 1 februari opvragen bij de scriba. Het e-mailadres van de scriba van De Oase is:

[scribavandeoase@gmail.com](mailto:scribavandeoase@gmail.com). U krijgt het rapport dan over de e-mail toegestuurd.

Het rapport zal ook op de websites van de drie wijkgemeenten downloadbaar zijn.

Jaap van den Berg (voorzitter wijkkerkenraad)

**Kliederkerk zaterdag 9 februari**

Op zaterdag 9 februari gaan in de Oase weer alle stoelen aan de kant. Tafels met spelletjes en knutselspullen, bakken met Playmobil en Lego, sjoelbakken en loopfietsen, van alles staat weer klaar in de kerk. Het thema is: Het groeit! Je kunt een bloempot versieren, daarna poot je er een bloembol in en met een beetje geduld zeg je over een tijdje: Kijk het groeit! In de Bijbel staan veel verhalen over zaaien en groeien. Inloop vanaf 15:30 uur, er is een viering om 17:00 uur en om half zes gaan we gezellig eten met elkaar. Deze activiteit staat voor iedereen open, leeftijd is geen bezwaar!

Meer informatie: [Gerda.vooijs@gmail.com](mailto:Gerda.vooijs@gmail.com)

**Opbrengst Klaverviermaaltijd**

De Klavervier maaltijd van afgelopen dinsdag heeft netto € 255,00 opgebracht. Op 26 februari is de volgende maaltijd. Leuk als u daar bij bent. Welkom!

## **Vandaag 1<sup>ste</sup> collecte voor Bangladesh**

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroeveren zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen.

Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Volgende week collecteren we mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen.

Met partner organisatie CODEC bouwt Kerk in Actie schuilplaatsen, stelt per dorp evacuatieplannen op, traint mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm, zout en zware regens kunnen en biedt zij direct noodhulp na overstromingen. **Concreet:** voor € 4,00 krijgt een boer(in) een landbouwtraining en voor € 23,00 krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap; een rampenoefening met de Bengaalse organisatie kost € 1170,00. Hoeveel boeren helpen wij en hoeveel gereedschap en zaden kunnen betaald worden met de opbrengst van onze collecte? Graag u aandacht voor deze collecte Dankzij uw gift kan Kerk in Actie CODEC in Bangladesh en andere werelddiaconale partners steunen. Alvast hartelijk dank! In februari wordt sinds 1953 een werelddiaconaatcollecte gehouden als dank voor de wereldwijde hulp bij onze watersnoodramp toen.

(Diaconie en Werkgroep ZWO)

## **Bij de diensten**

*Morgenviering in de Oase: Het herstel van Noach*

In deze dienst sluiten we aan bij het thema dat is aangedragen vanuit het werelddiaconaat: het herstel van Noach. Het laat ons nadenken over ons eigen herstel, maar ook over dat van onze naasten, ver weg en dichtbij. We doen dat naar aanleiding van 5 punten: 1. Weet dat God je gedenkt, voel je gedragen door God. 2. Weet dat het goed komt, heb vertrouwen. 3. Weet dat het tijd kost, heb geduld. 4. Weet dat je moet blijven proberen, blijf zelf in actie. 5. Weet dat anderen je kunnen dragen en draag elkaar!

*Middagviering in de Oase: Rondom het lied*

Om de twee maanden is er in de Oase een middagviering. Deze vieringen hebben een vesperachtig karakter met veel zang. Vandaag, op zondag 3 februari, is de eerste van deze vieringen, **om 17.00 uur** in de Oase. Iedereen is van harte welkom. Er zijn een aantal liedboeken in de kerk beschikbaar, maar je kan natuurlijk ook je eigen liedboek meenemen. De volgende middagvieringen zijn op 7 april, 2 juni en 4 augustus.

*Wie gaat er mee naar de landelijke pastorale dag?*

Op zaterdag 6 april is de landelijke pastorale dag in Woerden. Een dag vol inspiratie voor vrijwilligers, gemeenteleden en professionals in het kerkelijk werk. Het thema is dit jaar 'Ken je mij? Een goed verhaal over eenzaamheid en verbinding'. Na een gemeenschappelijk begin is gelegenheid in in verschillende workshops om zich te laten inspireren en informeren rondom dit thema. Wie gaat er met mij, ds. Carina, mee? Ik hoor het graag! Meer informatie op de volgende internetpagina:

[www.protestantsekerk.nl/workshopspastoraledag](http://www.protestantsekerk.nl/workshopspastoraledag)

*De Oase is ook door de week open!*

Niet alleen op zondag, maar ook op andere dagen in de week bent u welkom in het gebouw om elkaar te ontmoeten, samen te praten en te bidden. Op dinsdag is het gebouw open van 11.30-13.30 uur, op donderdag in de even weken van 20.00-21.30 uur en in de oneven weken van 11.30-13.30 uur. Meer informatie is te vinden in de flyerstandaard van onze wijkgemeente in de hal. Loopt u gerust eens binnen!

*Rondom de bron*

Op woensdag 6 februari is er weer om 19.00 uur Rondom de Bron, een moment van gesprek over een actueel onderwerp. Dit keer lezen we een stukje uit een artikel van dagblad Trouw (31-01-2019) "Brein moet aan de slag met klimaat" en praten daar over door.

## **Gezocht: huiskamers!**

In de weken van 11 tot en met 22 maart zijn er weer gemeentegesprekken binnen de POR. Ook in onze wijk willen we weer in huiskamers met elkaar kennismaken en een thema-gesprek met elkaar voeren. Ook geïnteresseerden die geen lid zijn van onze gemeente of onze Rooms-Katholieke broeders en zusters zijn van harte welkom om mee te praten, hun huiskamer te beschikking te stellen of het gesprek te leiden. Dit jaar zal dat het thema "Verbinding" zijn. Binnenkort volgt er meer informatie over deelname.

Om deze gesprekken mogelijk te maken zijn we op zoek naar huiskamers. Een plek waar ongeveer acht tot tien mensen samen met elkaar in gesprek kunnen komen. Het zou fijn zijn als er vooraf en tijdens het gesprek een kopje koffie/thee voor de deelnemers is. De gesprekken duren van 10.00-12.00 uur, van 15.30-17.30 uur of van 20.00-22.00 uur. U kunt dus zelf een passend moment kiezen.

Mocht u uw huiskamer ter beschikking willen stellen, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan ds. Carina Kapteyn, Johannes Eichwald of Trudy van Oel? Hartelijk dank!

## **Meer-Zicht-Moment**

Wat is er op jouw pad gekomen aan vreugde en verdriet?

Wat heb je meegemaakt op je werk, in je familie, onderweg door de wijk of thuis?

Tijdens het Meer-Zicht-Moment luisteren we naar elkaars verhalen.

In een moment van gebed en stilte zoeken wij naar de weg die God ons wijst in deze verhalen. Soms gaan we op bezoek bij projecten en activiteiten in de wijk Meerzicht. Soms nodigen we gasten uit om in onze kerk hun eigen verhaal te komen vertellen. Iedereen is elke keer opnieuw van harte welkom!

Even weken op donderdag:

- ontmoeting en gesprek: 20.00-21.30 u.
- gebedsmoment: 21.00-21.15 u.

Oneven weken op donderdag (zelf lunch meenemen):

- ontmoeting en gesprek: 11.30-13.30 u.
- gebedsmoment: 13.00-13.15 u.

Wilt u op de hoogte blijven via e-mail/whatsapp?

Stuur dan een bericht naar:  
[scribavandeoase@gmail.com](mailto:scribavandeoase@gmail.com)



### **Uitnodiging voor alle contactpersonen en alle andere werkers in het pastoraat**

Op donderdag 14 februari willen we als werkgroep Pastoraat rondom de Oase jullie graag ontvangen in de Oase. Om jullie te bedanken voor al het werk dat jullie verrichten, maar ook om elkaar bij te praten over de gang van zaken rondom het pastoraat. Met het vertrek van twee pastorale ouderlingen is het goed om met elkaar te praten over communicatie, wensen en verlangens. Ook willen we jullie wederom laten delen in de nieuwe opzet van het pastoraat zoals die uitgerold zal worden naar de gemeente toe in de komende tijd. We hopen jullie allen te treffen op 14 februari om 10.00 uur in de Oase. De bijeenkomst zal duren tot maximaal 12.00 uur. Zegt het voort...

Namens de werkgroep pastoraat, Johannes Eichwald en Carina Kapteyn

### **10 februari Fruitactie Voedselbank Meerzicht**



Wij willen u vragen om citrusfruit zoals sinaasappels en mandarijnen op **10 februari** mee te nemen naar de kerk (de Oase) om aan de Voedselbank Meerzicht te geven. De pakketten van de Voedselbank

hebben momenteel weinig of geen verse groente en fruit.

Het uitdeelpunt Meerzicht is gevestigd in de Genesarethkerk en is één van de 6 uitdeelpunten in Zoetermeer waar cliënten wekelijks een pakket kunnen ophalen. Het gaat om mensen die in zo'n benarde situatie zitten dat er nauwelijks geld is voor hun "dagelijks brood"

De Genesarethkerk heeft op een andere zondag een andere actie. Zo leveren wij als kerken in Meerzicht een bijdrage om het leed bij mensen dragelijker te maken. Uw bijdrage op **10 februari** is zeer welkom! Allemaal dus met een netje Citrus naar de Kerk ☺

Grietje Cusell, Coördinator Voedselbank Meerzicht.

### **Evensong**

Zondag 3 februari 2019 18.30 uur is er een Evensong in de Oude Kerk Dorpsstraat 59 te Zoetermeer.

- Liturg: Ds. C.H. Wesdorp
- Projectkoor Oude Kerk
- Organist: Ronald de Jong
- Dirigent: Dirk Out

Zie ook: [www.oudekerkgemeente.nl](http://www.oudekerkgemeente.nl)

### **Voorbedenbrief februari**

Op de tafel in de hal liggen exemplaren van de Voorbedenbrief februari 2019 klaar. Deze voorbedenbrief staat in het teken van "pelgrimeren".

### **Syrisch-Orthodoxe Kerk: uitleg over de liturgie**

Vorig jaar brachten we vanuit Zoetermeer een bezoek aan het Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem bij Enschede. We doen we dit jaar weer. Het bezoek heeft op de deelnemers een grote indruk gemaakt, maar we konden van de in de Aramese taal uitgevoerde liturgie helaas niet veel begrijpen. Daarom zal er op woensdag 6 februari in De Regenboog om 20.00 uur een toelichting worden gegeven over de Syrisch-Orthodoxe liturgie. Ook als u niet aan het bezoek van het klooster zal deelnemen, bent u van harte welkom.

De toegang is vrij.

### **Bezoek aan het Syrisch-Orthodoxe klooster bij Enschede**

Net als vorig jaar, brengen we dit jaar weer een bezoek aan het Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem in Glane bij Enschede. Dit klooster was het eerste Syrisch-Orthodoxe klooster in West-Europa. Tijdens dit bezoek willen we proberen de ervaringen en informatie van ons vorige bezoek verder uit te diepen. Maar ook voor wie vorig jaar niet mee is geweest, zal het bezoek heel interessant zijn.

Vertrek: zaterdag 16 februari om 11.00 uur bij De Regenboog. (We zullen vroeg in de avond weer terug zijn.)

Kosten: € 35,-, incl. busreis, lunch en koffie/thee.

Info en aanmelding: Christijn Pronk, tel. 06-44164004 christijn.pronk@gmail.com, of ds Dick Sonneveld, 3604552 daj.sonneveld@gmail.com.

Aanmelden is noodzakelijk!

### **Uitnodiging feestelijke bijeenkomst 17-2 Ichtuskerk - ds. Henriette Nieuwenhuis stopt op Zuid Sumatra-**

Agelopen week is Henriette Nieuwenhuis, haar man Karel en de kinderen in Nederland aangekomen. 7 jaar heeft zij gewerkt voor de protestantse kerk op Zuid Sumatra. We hebben over en weer veel voor elkaar betekend. Wij hebben geld bij elkaar gebracht voor het werk van de kerk op Zuid Sumatra (Yabima). De doeken links voorin de kerk herinneren ons aan de band die in deze tijd is ontstaan met de gemeente van Bukit Sion. In 2015 reisden acht mensen uit de Oase en de Ichtuskerk naar Indonesië. In september 2016, in een viering in de Oase, waren we getuigen van een tegenbezoek van een jongerenuitwisseling. Een prachttijd was het! Op **zondag 17 februari om 10:00 uur in de Ichtuskerk** wordt een terugkomdienst gehouden. Na de dienst is er gelegenheid om Henriette en haar gezin te groeten en tot 13:30 uur kunt u lekker mee eten (Indonesische maaltijd). **U bent van harte uitgenodigd !!!** Op zondag 17 februari vindt er na de kerkdienst in de Oase ook een gemeenteberaad plaats over het bestuurlijk samengaan met de Pelgrimskerk en de Regenboog. (Marius Cusell, Platform ZWO)

### **Kapelviering**

Zondag 10 februari om 17.00 uur is er weer een kapelviering in de Regenboog.

Het thema is: Het leven vierden. We lezen een deel uit het verhaal van Ester en zullen ontdekken wat het Poeriemfeest inhoudt, ook voor ons in onze tijd. Het is het feest van de omkering van het Lot, van rouw dat feestvreugde wordt.

Na een gezamenlijk begin van de viering, gaan we uit elkaar om te bidden en stil te zijn.

Daarna komen we terug in de kring om te delen onze ervaringen en brood en druivensap. Het zijn altijd bijzondere vieringen, waar ieder iets kan vinden wat aanspreekt.

De vieringen worden voorbereid en uitgevoerd door Barbara, Wil, Margot, Dick en Marga. Hartelijk welkom!



### **Als de graankorrel sterft....**

**Licht dat terugkomt**

**Hoop die niet sterven wil**

**Vrede die bij ons blijft**

Zangers gevraagd....

Op Palmzondag 14 april 2019 wil de Pelgrim in samenwerking met de Pelgrimskerk een uitvoering van

het Oratorium "Als de Graankorrel sterft" organiseren. Deze uitvoering zal plaatsvinden in de Pelgrimskerk, aanvang 19.00 uur.

Het Oratorium "Als de Graankorrel sterft....", geschreven voor de Veertigdagentijd en Pasen door Marijke de Bruijne, is ontstaan in de oecumenische Pepergasthuisgemeente in Groningen. In dit oratorium wordt door middel van lezingen, teksten en liederen stilgestaan bij de weg die Jezus is gegaan van zijn roeping tot aan zijn opstanding. Een weg van duisternis naar het licht; van verdriet naar blijdschap. Een weg die leidt naar Pasen, het feest waarin we mogen vieren dat de dood niet het laatste woord heeft. Jan van Vliet zal de muzikale leiding op zich nemen. Enkele vocale en instrumentale solisten hebben al toegezegd graag te willen meewerken. Nu nog een koor.

Jan wil graag een "Zoetermeer breed" koor samenstellen. Lijkt het je leuk om aan dit prachtige oratorium mee te werken (muziek/notenkennis is absoluut niet vereist) schroom niet je op te geven. Dit kan via de mail (jlvliet@casema.nl), per telefoon (079-3412096) of via De Pelgrim (info@depelgrimzoetermeer.nl of 06-24975092). De repetities beginnen al op dinsdagavond 5 februari 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in de Pelgrimskerk. Dus, geef je snel op!

### **De Bovenkamer**

Behoeft een doordeweeks moment van stilte en bezinning?

Op donderdag 7 februari ben je welkom in de bovenruimte van de Pelgrimskerk voor een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed.

Het thema in de eerste weken van 2019 is 'Nieuw begin'.

- **Tijd:** 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)
- **Info:** Joke Westerhof, 079-3169379, tomenjoke.westerhof@planet.nl

### **14 februari - 'Alles is Liefde!'- een dag in het teken van de liefde**

Op **Valentijnsdag**, de dag dat geliefden elkaar in het zonnetje zetten, organiseert De Pelgrim een hele dag met het thema 'Alles is Liefde!'

We beginnen vroeg met een moment van bezinning, drinken en eten met elkaar, wandelen, koken, steken de handen uit de mouwen, vieren, zijn creatief bezig, luisteren naar muziek, praten met elkaar en dat alles in het thema 'Alles is Liefde!'

Je kan er de hele dag bij zijn, maar een deel van de dag aanschuiven kan ook.

Zie de flyers in de hal van dit kerkgebouw of kijk op [www.depelgrimzoetermeer.nl](http://www.depelgrimzoetermeer.nl)

- **Waar:** in en rond de Pelgrimskerk
- **Kosten:** naar draagkracht
- **Aanmelding:** [info@depelgrimzoetermeer.nl](mailto:info@depelgrimzoetermeer.nl)

### **Meditatie**

Dinsdag 5 februari is de eerstvolgende bijeenkomst meditatie. We beginnen met een inleidende ontspanningsoefening. Vervolgens gaan we mediteren naar aanleiding van een beeld. Door goed te kijken naar een beeld, komen er allerlei associaties bij je op. Wat zegt het jou hier en nu en welke betekenis geef je eraan.

- Plaats: Pelgrimskerk
- Aanvang: 13.30 uur
- Kosten: € 2,-

Van harte welkom!

Marga Schipper en Joke den Hertog

### **OVER GELOOF EN EVOLUTIE.**

**En de aarde bracht voort – het probleem van natuurlijke selectie en Goddelijke voorzienigheid, en de consequenties voor moraal, religie en openbaring** (op basis van de drie slothoofdstukken van het boek van Van den Brink).

Plaats: Wijkgebouw Oude Kerk, Dorpsstraat 57

Datum en tijd: 4 februari 20.00u – 22.00u

Inlichtingen: Flip Bakker, 0624689649

*Meer lezen:*

We blikken terug op de beide eerste gesprekken: waar staan we nu? Verder spreken we over nog twee clusters van vragen waar de evolutietheorie het christelijk geloof voor stelt. Natuurlijke selectie vindt zoals bekend plaats op basis van willekeurige genetische mutaties. Maar als deze mutaties willekeurig zijn, is er dan geen tegenstelling tussen darwiniaanse evolutie en de christelijke leer van Gods voorzienigheid? En in het verlengde daarvan: er zijn recente pogingen gedaan om op basis van de natuurlijke selectie niet alleen het christelijk geloof, maar religie en moraliteit als geheel weg te verklaren. Met ook de christelijke openbaringsleer als doelwit.