



Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

Kerkdienst	aanvang 10.00 uur
Voorganger	ds. Jan Esveldt, Amersfoort
Dienstdoend ouderling	Wim de Rooij
Dienstdoend diakenen	Wout van Goeverden en Wilma Wijers-Bruins
Organist	Arie Vooijs
Lector	Gerard Kok
Lezingen	Deuteronomium 26 : 5-11 en Marcus 2 : 23-3 : 6
Kindernevendienst	groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
Crèche	Carolien Lammers en Simrit van Velzen
Kosters	Evert de Graaf
Beamerpresentatie	Jennifer van Werkhoven
Uitdelen Weekbericht	Riet Haye
Koffiedienst	Beppie v.d. Plas en Cleo Mac Intosh
Collecten	1. Diaconie 2. Wijkwerk van De Oase
Liturgische kleur	groen
Naam van de zondag	1e zondag na Trinitatis

Liturgie A
Liederen voor de dienst
Psalm 31a : 1, 2 en 3
Orgelbijdrage

Psalm 116 : 1, 6 en 8
Lied 704 : 1 en 3
Lied 365 : 1 en 2
Lied 863 : 1, 2, 3 en 5
Lied 978 : 1 en 4
Hemelhoog 299 (*kinderlied*)
Lied 340b (*Geloofsbelijdenis*)
Lied 367k (*respons*)
Lied 416 : 1 t/m 4

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. J. Lagas-Vels, zij kwam uit het ziekenhuis en naar mw. L.G.C. van Staalduinen-Treffers, ter bemoediging.



Kindernevendienst

Het verhaal van Job

Vanaf deze zondag reikt het oecumenisch leesrooster een serie verhalen over Job aan. Op deze eerste zondag lezen we het

eerste hoofdstuk van het verhaal van Job, waarin hij alles kwijtraakt wat hij heeft. Maar Job blijft zeggen wat hij altijd geloofde: dat hij bij God hoort.

Meer zicht op elkaar

Verschillende gemeenteleden zijn onder behandeling, werken aan herstel of moeten leren leven met blijvende beperkingen. Soms gaat het goed, zijn bijwerkingen afwezig of beperkt aanwezig en soms zijn de dagen lang, is de energie beperkt en de pijn hevig. Niet altijd stellen mensen het op prijs om hier bij name genoemd te worden. Daarom voor nu een algemene wens aan u allen om gezien en gekend te worden, door God en door mensen. Mag zijn Geest met u zijn.

Jarigen 80+ deze week

Op dinsdag 5 juni dhr. C. Pronk, hij wordt 85 jaar.

Op zaterdag 9 juni mw. J. van Goeverden-Grijns, zij bereikt de hoge leeftijd van 92 jaar.

We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Toelichting van de predikant

Mijn naam is Jan Esveldt, geboren op de Utrechtse Heuvelrug in het bosrijke Doorn. Ik heb gestudeerd aan de Protestantse faculteit in Brussel en aan de theologische faculteit in Utrecht, waar ik ook de lerarenopleiding afrondde.

Ik heb gestaan - overigens ook wel gezeten - in de Betuwe in Zoelen en later in Nijkerk.

Momenteel ben ik interim predikant in Barneveld waar ik een predikant vervang die met zwangerschapsverlof is. Sinds twee jaar woon ik in Amersfoort.

Gemeenteberaden over de praktijk van een kleurrijke gemeente.

Zoals eerder aangekondigd zullen er verschillende beraden (gesprekken) gehouden worden over de praktijk van een kleurrijke gemeente. Let op! Dit zijn gewijzigde data!!! De data in september zijn naar voren gehaald en alle beraden zullen nu plaatsvinden in juni.

- In de **Oase** zijn de avonden op **dinsdag 5 juni** en **donderdag 21 juni**, aanvang 20.00 uur.
- In de **Regenboog** zijn de avonden op **maandag 11 juni** en **donderdag 28 juni**, aanvang 20.00 uur.
- In de **Pelgrimskerk** is er voor gekozen om beide momenten samen te voegen en is er op **14 juni** een beraad, aanvang 14.00 uur.

Op deze bijeenkomsten zullen de volgende vragen centraal staan: Waar wordt u door geraakt in de gemeente? Waar verlangt u naar? En: wat mist u nu? Tijdens de eerdere gemeenteberaden ontstond wat verwarring en dachten sommigen dat er al een kant en klaar plan lag. Integendeel, we zijn bezig met een proces van ontdekken wat u inspireert, wat u mist en waar u naar verlangt. Tijdens deze gesprekken komt u dus vooral zelf aan het woord. Samen gaan we op zoek naar een kerkgemeenschap waar je je (nog meer)

thuis zult voelen, samen met de anderen. En de inrichting van dat thuis begint bij jou en bij God. Er zal ruimte zijn voor u allemaal om uw geloof te uiten. We keren daarbij terug naar de bron van ons geloven: God. Juist daarom sluiten we de eerste avond ook af in verbondenheid met elkaar met een viering waarin we de Maaltijd van de Heer zullen vieren.

De tweede avond zal heel concreet gaan over de vraag: hoe kunnen we al die verlangens en verschillen met elkaar waarborgen? Hoe kan dat wat ons raakt en waar we naar verlangen een plek krijgen in de POR gemeenschap? Hoe kunnen de eigen gemeenschappen rondom de vierplekken gewaarborgd worden?

Wat is er nodig om ons geloven in God te ondersteunen? Welke vormen passen daarbij? Veel vragen; we zijn benieuwd naar uw antwoorden.

De vorm van deze beraden zal aansluiten bij wat we samen in veelkleurigheid geloven. Het waarborgen van de geloofsgemeenschap zal daarin een belangrijke plek innemen.

We willen nogmaals benadrukken hoe belangrijk uw aanwezigheid is tijdens deze beraden. Samen zijn we gemeenschap van Christus. In deze gemeenschap van broeders en zusters is de stem van elke mens belangrijk en noodzakelijk. Samen kerk-zijn is samen spreken, samen horen, samen vieren en geloven.

Wij hopen u allen te ontmoeten.

De voorzitters en pastores van de POR

Voorbedenbrief juni

Op de tafel in de hal ligt de voorbedenbrief voor juni. U kunt een exemplaar meenemen. Gebed is meer dan vragen. Als onderdelen van gebed worden onder meer beschouwd: lofprijzing, dankzegging en aanbidding. En in de stilte kunt u luisteren naar God.

Stichting Present zoekt vrijwilligers om verschil te maken!

Stichting Present Zoetermeer heeft op dit moment veel hulpaanvragen openstaan maar geen vrijwilligers die het uit kunnen voeren. Wij willen graag verschil maken bij de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben. Zo zijn er tuinklussen: hoe fijn zou het zijn dat een oudere dame deze zomer in haar tuin kan zitten. Schoonmaak: hoe fijn zou het zijn dat de oudere man die nu geen thuiszorg krijgt omdat zijn huis te vies is, dat zo wel kan krijgen. Behangen en andere klussen: hoe fijn zou het zijn dat in het gezin met kinderkamer, de kinderkamer opgeknapt zou worden. Zo zijn er nog veel meer klussen. Heb jij nu die groene vingers of ben jij die poetser of de man of vrouw met twee rechterhanden meld je dan aan bij stichting Present Zoetermeer. Dit kan als individu of als groep en voor een eenmalig project of als vaste vrijwilliger voor meerdere projecten. De projecten worden voorbereid en ondersteund door Stichting Present Zoetermeer.

Voor meer informatie kijk je op onze website:

www.presentzoetermeer.nl.

Aanmelden kan via de website maar ook door een mail te sturen aan: gerda@presentzoetermeer.nl of te bellen 06-24975092. Gerda Griffioen, Algemeen Coördinator Stichting Present Zoetermeer

De Oase tentoonstelling Juni/ juli/aug. 2018

Inge van Eekelen - als volleerd Quiltmaster - heeft ook kleiner staand werk welk te zien is in de vitrines, opgedaan in een workshop kartonnage - versierde dozen op z'n Hollands - het staat leuk en is nog praktisch ook, alleen zijn de voorstellingen dusdanig klein dat quilten onmogelijk wordt dus is het van karton. Jan Bouwmeester - vanwege zijn nieuwsgierigheid - is Jan via het C.K.C., de ultieme plek om kunst onder de knie te krijgen, schilderijen gaan maken. een van zijn creaties is het doek 'levensloop' waarop zijn gehele leven beknopt verbeeld wordt. vanwege het verhaal hangt er een verklarende tekst naast, zoiets kun je niet verzinnen maar moet je meemaken.

Vriendelijke groet Evert de Graaf

Tiener-sportdienst

Op zondag 10 juni is er weer een tiener-sportdienst! Sporten tijdens een kerkdienst, praten over de Bijbel maar dan anders. Samen kerk zijn door samen te bewegen!

Samenwerken is het thema.

Voor iedereen tussen de 11 en 20 jaar!

De gymzaal naast de Oase gaat open om 9.30 uur.

We beginnen om 10.00 uur.

Gerda Vooijs – van den Broek

Jeugdouderling wijkgemeente De Oase

Koffieochtend in de Pelgrim

Ben je op zoek naar contact en wil je mensen ontmoeten? Heb je misschien vragen op het gebied van zingeving? Dan ben je welkom op de koffieochtend van de Pelgrim.

Vanaf 7 juni kun je elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur koffie of thee drinken in de huiskamer van de Pelgrim, Frans Halsstraat 3.

Info: www.depelgrimzoetermeer.nl

Gerda Griffioen, team de Pelgrim

'Kerk in Zoetermeer' in de zomermaanden

In de zomermaanden verschijnt het kerkblad 'Kerk in Zoetermeer' twee keer voor twee maanden tegelijk.

In deze juni-maand kunt u voor alle berichtgeving rondom de kerkdiensten en doordeweekse activiteiten in de protestantse wijkgemeenten en missionaire plekken nog terecht in het mei-juni-nummer met het thema 'Kom uit je stoel!', dat begin mei is uitgekomen. Nummers om mee te nemen en uit te delen liggen op de informatie-tafel in de hal van de kerk.

Grijpt u mis? Ontvangt u het kerkblad (nog) niet persoonlijk? Wilt u extra nummers voor burens, kennissen en leestafel? Bel Tel. 35 22 519 of mail naar info@kerkinzoetermeer.nl

Zie ook de website www.kerkinzoetermeer.nl voor kerkdiensten, agenda en eerdere nummers.

Het zomernummer voor juli en augustus met het thema 'Ver van huis' verschijnt op woensdag 27 juni.

Kopij hiervoor kan woensdag 6 juni ingestuurd worden. Wijzigingen, laatste aankondigingen en advertenties in overleg tot uiterlijk 13 juni.

Namens de redactie,

Marieke van der Giessen-van Velzen

Volgende week zondag 10 juni vieren we de Maaltijd van de Heer

Deze dienst zal in het teken staan van "Warmte in het hart". Toch lijkt er in onze lezing weinig te merken van die warmte. We volgen het alternatieve spoor van de Raad van Kerken (gesuggereerd voor de tijd tussen Pinksteren en de zomertijd) en dat spoor brengt ons vandaag bij Job 2, waar we God horen zeggen: "Je mag met hem doen wat je wilt, als je hem maar in leven laat." Zo kan het voelen in je leven, dat je een machteloze speelbal bent tussen de grote machten.

Job ervaart dat zo, maar hij ervaart ook wat anders. En dat zorgt ervoor dat hij zelfs in situaties die hopeloos lijken niet zonder hoop is.

Er is in deze dienst veel ruimte voor inkeer en bezinning. De cantorij verleent haar medewerking aan de dienst en we vieren samen de Maaltijd van de Heer. Van harte welkom!

Samak-Samen Actief

Dinsdag 5 juni 14.00 uur komen wij weer bij elkaar in De Oase.
Anneke Laarman

Geluidsvoorzieningen

Enkele weken geleden heeft onze voorzitter Jaap van den Berg bericht over de aanpak van geluidsproblemen bij kerkdiensten via het Internet. Op zijn verzoek inventariseer ik in de rol van kwartiermeester wat er voor het geluid en daarmee samenhangende voorzieningen nodig is, ook in gesprek met professionals van buiten. Die inventarisatie hoop ik binnenkort af te ronden.

Naast de voorzieningen voor het geluid werd in het Weekbericht van 10 december 2017 gewezen op de noodzaak om het regieplatform naar de vloer van de kerkzaal te verplaatsen. Gezien de samenhang van de geluidsinstallatie met andere aspecten van inrichting wordt er alles aan gedaan om binnen afzienbare tijd een totaal advies te verkrijgen. Het streven is om dan, zo mogelijk rond het begin van het nieuwe seizoen de geluidsinstallatie te vernieuwen. Tot die tijd wordt al het mogelijke gedaan om de kerkdiensten ook via het Internet goed te kunnen volgen. Uw vragen of opmerkingen blijven welkom.

Jan Jonker (ijkonker@gmail.com)

Vakantietas, een verrassing voor kinderen

Voor kinderen die in armoede leven en opgroeien duurt de zomervakantie lang. Zij gaan niet op vakantie of dagjes uit. Deze kinderen vermaken zich 6 weken thuis. Hoe leuk is het om hen als kerk een tas te geven met wat spulletjes om in de zomer mee bezig te zijn? U krijgt bij de uitgang een verlanglijstje van de Diaconie. Met deze kadootjes, wil de diaconie deze kinderen verrassen. Doet u mee? Als boodschappen doen u te veel is, kunt u mee doen door geld te doneren. In de hal zal elke zondag een grote glazen pot staan. De leden van de diaconie zetten dit geld om in kadootjes voor in de vakantietas. Het inleveren van de kadootjes kan tot 1 juli. In de week van 14 juli worden de tassen rondgebracht.

Als u kinderen weet, die door deze omstandigheid ook niet op vakantie kunnen, wilt u dan aan de ouders vragen of u deze kinderen mag aanmelden bij de diaconie (voornaam, leeftijd, jongen of meisje en adres). Dan kunnen wij als gemeente deze kinderen ook zo'n leuke tas brengen. taakgroep Diaconaat.

Opbrengst collecten zondag 27 mei

1e collecte INLIA – dakloze vreemdelingen	€ 170,65
2e collecte Wijkwerk van De Oase	€ 145,85

Beste muzikliefhebbers

Na vier jaar studie bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium, hoop ik op woensdagavond 27 juni, 19.00 uur, mijn Bachelor of Music Orgel af te ronden met een openbaar examenrecital. Op het beroemde Müller-orgel in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem speel ik dan een full English program. Graag zou ik dat met u willen beleven, en na afloop vieren onder het genot van een drankje terwijl wij wachten op het oordeel van de examencommissie.

Het wordt een avontuur, want het repertoire is wat orkestraler dan wat je bij het van oorsprong 18-eeuwse orgel zou verwachten. Met hulp van medestudenten Floris van Gils en Leonard Seeleman als kundige registranten heb ik daar echter alle vertrouwen in.

Programma

Felix Mendelssohn Bartholdy (1847-1809), arr. William Thomas Best (1826-1897) – Overture to the Oratorio 'St. Paul', founded upon 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' - John Ireland (1879-1962) - Elegiac Romance - Kenneth Leighton (1929-1988) - Paeon ('loflied') - Edward Elgar (1857-1934) - Sonata in G major, Opus 28 - Allegro maestoso – Allegretto - Andante espressivo - Presto (comodo)

Ik nodig u van harte uit om dit concert mee te maken!

Met hartelijke groet, Iddo van der Giessen