



*Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.*

Kerkdienst	aanvang 10.00 uur	<b>Maaltijd van de Heer</b>
Voorganger	ds. Carina Kapteyn	
Dienstdoend ouderling	Jan de Bruin	
Dienstdoend diakenen	Mary Lemmer, Petra Roosma, Joan van Krimpen	
Organist	Jaap van der Giessen	
Lector	Wim de Rooij	
Lezingen	Marcus 8: 21-25	
Kindernevendienst	groep 1 t/m 8: o.l.v. Gerda Vooijs	
Crèche	John Rijksen; Simrit van Velzen	
Kosters	Marius Cusell	
Beamerpresentatie	Deborah de Korte	
Uitdelen Weekbericht	Suze Mesman	
Koffiedienst	Eveline van Velzen, Inge Reinking	
Collecten	1. ZoBeRo 2. Wijkwerk van De Oase	
Liturgische kleur	wit	
Naam van de zondag	11 <sup>de</sup> zondag van de zomer	

*Liederen voor de dienst*  
*Lied 377 : 1 en 2*  
*Orgelbijdrage*

Lied 377 : 3 en 4  
Psalm 78 : 1 en 2  
Lied 695 : 1, 4 en 5  
Lied 385 (*kinderlied*)  
Lied 377 : 5. 6 en 7  
Lied 378

*Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.*

### **Bloemengroeten**

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Kawczynski, als meelevende na het overlijden van haar moeder en naar mw. J. de Reede, ter bemoediging

### **Meer zicht op elkaar**

Een aantal gemeenteleden heeft te maken met een afnemende gezondheid. Niet altijd valt het mee om daarmee om te gaan. Wij wensen u daarbij wijsheid en de gezegende gave van de overgave.

Andere gemeenteleden bevinden zich in trajecten van onderzoek, behandeling of werken aan herstel. Dit kunnen energie- en tijdrovende processen zijn. Wij wensen u de bijzonder heilzame gaven van geduld en moed toe.

Laten wij deze gemeenteleden en anderen die hiermee te maken hebben niet vergeten en voor hen bidden en/of een teken van meelevende naar hen sturen. Dat laatste is soms lastig als mensen aangegeven hebben om in het weekbericht hierover geen melding te willen hebben staan. Maar ook dan is de eerst genoemde optie, die van het bidden, nog steeds in ieders bereik.

### **Jarigen 80+ deze week**

Op woensdag 5 september wordt de heer A.M. Boks, 86 jaar.

We feliciteren de jarige en zijn familie van harte en wensen hem nog vele gelukkige en gezonde jaren

### **1<sup>ste</sup> collecte Voor Roemenië**

De stichting ZoBeRo is op 7 oktober 1993 te Zoetermeer opgericht. De naam ZoBeRo is afgeleid van de beginletters van Zoetermeer, Benthuisen en Roemenië Stichting Zobero zamelt geld en goederen in voor de bevolking die onder de armoedegrens leeft. Maar ook voor de (kinder)ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en ouderen-verzorgingshuizen. Eind september gaat het jaarlijks transport van vijf vrachtwagen combinaties met hulpgoederen vanuit Benthuisen naar Roemenië, die daar worden overhandigd aan onze contacten in Bacau, Savinesti en Suceava. Zij zorgen voor de verspreiding van de hulpgoederen en leggen verantwoording af aan stichting Zobero. Ons geld ondersteunt de onkosten voor de diesel die voor het transport nodig is. Namens de diaconie, Grietje Cusell

### **Tienerdienst op 9 september**

Op zondag 9 september is er weer tienerdienst.

We gaan het hebben over 'ZIEN'. Over het Bijbelverhaal dat Jezus een blinde geneest. Maar daar zijn een paar bijzondere dingen mee aan de hand. "Ik zie jou", hoe belangrijk is het dat jij gezien wordt, en hoe merk je dat dan? We maken ook plannen voor het komend seizoen. (Gerda Vooijs – van den Broek Jeugdoudering wijkgemeente De Oase)

### **Samak-Samen Aktief**

Dinsdag 4 september 14.00 uur komen wij bij elkaar in de Oase. (Anneke Laarman.)

*Het Weekbericht verschijnt iedere zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met korte mededelingen en activiteiten daaromheen.*

*Kopij uiterlijk donderdagavond vóór 19.45 uur inleveren via e-mail: [weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com) of internetsite: [www.oase-meerzicht.nl](http://www.oase-meerzicht.nl)*

### **Rondom de bron**

Woensdag 5 september bent u weer welkom in de Oase. Samen gaan we het gesprek met elkaar aan over een actueel onderwerp. Dit keer nodig ik u uit om mee te praten over de mogelijke grens van de vrijheid van meningsuiting. Is die grens er überhaupt of niet? We beginnen om 19.00 uur met een korte liturgische inleiding. Daarna gaan we in gesprek. Om 19.45 uur ronden we ons gesprek af.

Tot aan Advent komen we zo om de 14 dagen, steeds met een ander onderwerp, weer bij elkaar.

### **Zaterdag 15 september Vossenjacht**

Een nieuwe start voor school, kerk en voor nieuwe contacten om zo verbinding te maken.

Op 15 september 2018 organiseren de **drie kerken van de POR** een Vossenjacht **voor jong en oud**. Hou je van gezelligheid, spanning, natuur en de uitdaging om als eerste alle vossen in het bos te ontdekken geef je dan op! Iedereen is welkom. Bos is toegankelijk voor rollators en kinderwagens. We hopen op een grote opkomst. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Je kunt je opgeven door je aan te melden op emailadres: startweekend@pwgderegenboog.nl (Elma v.d. Broek-Buis diaken PWG De Regenboog)

### **Zondag 16 september: Gemeentezondag**

#### **Ken je mij? Wie ken je dan?**

Deze zondag willen we volop ruimte maken om elkaar, onze gasten en God te ontmoeten in en rondom ons kerkgebouw. Gasten zijn bijzonder welkom! **We vragen dan ook aan onze vaste bezoekers om een of meerdere gasten mee te nemen naar deze gemeente-dag.**

Het programma van deze dag is gebaseerd op de zogenoemde kerk-proeverij, een programma waarbij de kerk zich op een open en laagdrempelige manier toont aan haar leden en gasten. We beginnen vanaf 9.30 uur met koffie en thee, bij goed weer op het kerkplein. Hier is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Samen gaan we rond 10.30 uur ons gebouw binnen, om daar de ontmoeting met elkaar en God voort te zetten. De viering zal laagdrempelig zijn, te volgen voor mensen die niet zo bekend zijn met de kerkelijke gewoonten. We zingen en bidden en luisteren naar verhalen waarin de ontmoeting met God centraal staat. Ook hoort u iets over de momenten van ontmoeting en gesprek die we vanuit de kerkgemeenschap in de komende maanden zullen organiseren. Na een tweede ronde van koffie en thee zullen we onder leiding van de cantorij samen liederen zingen, afgewisseld met wat ludieke accenten. U kunt hierbij denken aan een grappig gedicht, een vrolijke verhaaltje of een goede grap...of..? Misschien heeft u nog een bijzondere invulling voor dit moment? Dan kunt u dat van te voren aangeven bij ds. Carina Kapteijn. Tot slot van dit programma willen we samen gaan eten. We vragen u daarvoor iets lekkers mee te nemen, voor uzelf en wat extra's voor een ander. Zo rond 14.00 uur is het programma afgelopen. natuurlijk kunt u ook dan nog gezellig in de kerk te blijven en elkaar verder ontmoeten. Er is ook gelegenheid om een gezelschapsspel te spelen met elkaar.

### **Voorbedenbrief september**

De Oase werkt vanaf deze maand mee aan de voorbedenbrief. Op de tafel in de hal ligt de Voorbedenbrief september 2018. Neem gerust een exemplaar mee. De voorbedenbrief is een gezamenlijke uitgave van De Oase, de Pelgrimskerk, De Regenboog, Vicariaat de Wijngaard en pioniersplek De Pelgrim. Met elkaar bevelen wij dagelijks een gebedsonderwerp aan waarvoor u kunt bidden. Meer informatie treft u aan in het voorwoord van de voorbedenbrief.



### **Ochtendgebeden**

Vanaf maandag 3 september starten de ochtendgebeden weer in de pelgrimskerk. Wie iedere morgen in alle stilte en meditatie de dag wil beginnen is van harte uitgenodigd. Alle door de weekse dagen van 07.30 – 07.50 . De gebeden worden verzorgd door Matthe Vermeulen, Hans van de Bilt, Sandra Hermanus- Schroder en Dick Sonneveld. U en jullie allen van harte welkom.

### **Meditatie bijeenkomsten**

#### **Het gebeurt in de stilte**

Wil jij ook ervaren wat er in de stilte gebeurt? Dan ben je hartelijk welkom op onze meditatie bijeenkomsten. Ze zijn op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. Op 4 september beginnen we met een nieuwe serie. De data vind je hieronder. We beginnen elke bijeenkomst met lichaamsontspanning en aandacht voor de adem. Daarna laten we ons verrassen. Na een korte inleiding zijn we een tijd stil. De ene keer stellen we ons open voor een beeld, een andere keer voor een lied/muziekstuk of een tekst. Op de laatste bijeenkomst in december willen we een mandala tekenen in de sfeer van kerst. Steeds komen we in de stilte bij wat ons raakt, persoonlijk, in ons leven en geloven. Er is gelegenheid om daarover iets aan elkaar te vertellen.

Data in 2018: 4 september, 2 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december 2018 Plaats: Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86, entree via de zij-ingang. Kosten: 2 euro per keer, inclusief thee na afloop. Info en aanmelding bij: Marga Schipper, 3613403, marga\_boven@ziggo.nl en Joke den Hertog, 3315855, f2hjfdenhert@hetnet.nl.

Zie voor meer informatie de flyer, of kijk op [www.depelgrimzoetermeer.nl](http://www.depelgrimzoetermeer.nl)

### **De Bovenkamer – een initiatief van De Pelgrim**

Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken naar stilte en bezinning? Vanaf donderdag 6 september ben je welkom in de bovenruimte van de Pelgrimskerk voor een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed. Het thema van de vieringen in september is 'Vrede'.

Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)

Info: Joke Westerhof, 079-3169379,

[tomenjoke.westerhof@planet.nl](mailto:tomenjoke.westerhof@planet.nl)