



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE

# Weekbericht

33<sup>e</sup> jaargang - nr. 32Predikant ds. Carina Kapteyn, tel. 3478533, e-mail: [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com)

zondag 9 september 2018

*Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.*

Kerkdienst	aanvang 10.00 uur
Voorganger	ds. Hans Reedijk, Edam-Volendam
Dienstdoend ouderlingen	Johannes Eichwald
Dienstdoend diakenen	Grietje Cusell, Suzanne Granneman
Organist	Arie Vooijs
Lector	Coby Velzen
Lezingen	1) Deuteronomium 6 : 4-9 2) Johannes 20 : 19-21a en 24-29
Tienerdienst	Gerda Vooijs
Kindernevendienst	Carolien Lammers
Crèche	Els Rijksen, Ilona v.d. Zwan
Kosters	Wout van Goeverden
Beamerpresentatie	Loes van der Sluis
Uitdelen Weekbericht	Annie Huls
Koffiedienst	Jan en Ellen Jonker
Collecten	1) Diaconie 2) Missionair werk
Liturgische kleur	groen
Naam van de zondag	12e zondag van de zomer

*Liederen voor de dienst  
Lied 280 : 1, 4 en 7  
Orgelbijdrage*

*Lied 299j  
Vrede voor jou  
Gelukkig die niet ziet  
Lied 333 (2x)  
Lied 422  
Hemelhoog 691 (kinderlied)  
Lied 834  
Lied 423*

*Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.*

## Bij de dienst

Thomas, twijfelaar, gelovige, of beide?

Iemand zei eens tegen mij: 'Ik geloof, dat ik mij meer zorgen maak over mijn eigen opstanding dan over de opstanding van Christus. In de opstanding van Christus kan ik wel geloven. Maar over mijn eigen opstanding heb ik nog zo mijn twijfels'. Gelukkig is degene die dat zei de eerste niet. Op zondag 23 september bevinden wij ons in zijn goede gezelschap. Want hij is onder ons en hij leeft in ieder van ons. Misschien herkennen wij ons in Thomas de Twijfelaar. Want niets is ons mensen vreemd, toch?

Zondag 9 september mag ik voorgaan in uw midden. Iets over mijzelf: ds. Hans Reedijk, thans: predikant in pg Zeevang, Noord-Holland, en daarvoor: Oecumenische Gemeenschap Emmaüs Ede, Missionair Oecumenische Gemeenschap en Waterlandziekenhuis Purmerend, SWO Ransdorp & Holysloot en HG Durgerdam. Graag tot ziens.

ds. Hans Reedijk

## Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. S.K. Welbedacht, als meelevende na het overlijden van zijn vrouw en naar mw. H.M. Haye-Oosterdijk, als dank voor haar werkzaamheden in onze wijkgemeente

## Oproep

In de hal liggen brieven klaar met een oproep vanuit de wijkkerkenraad en de klankbordgroep. Wilt u een stapeltje meenemen en in uw buurt bezorgen?

## Meer zicht op elkaar

We leven mee met die gemeenteleden die zorgen hebben om een naaste, ziek zijn, een operatie moeten ondergaan. Ook delen we in de vreugde van verjaardagen en trouwdagen die gevierd worden, de geboorte van een kleinkind of zomaar een prachtige ervaring van liefde en gezien worden op een mooie dag.

## Jarigen 80+ deze week

Op dinsdag 11 september mw. J. Boks-Poorter, Korf, zij wordt 84 jaar.

Op donderdag 13 september dhr. J. Mast, hij wordt 83 jaar en op dezelfde datum dhr. A.H.W. v.d. Water, hij wordt 83 jaar.

We feliciteren de jarige en zijn familie van harte en wensen hem nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

## Opbrengst collecten 02-09

1e collecte Diaconie Zobero	€ 140,50
2e collecte Wijkwerk van De Oase	€ 101,25

## Open deuren

Niet alleen op de laatste vrijdag van de maand gaan de deuren van de Oase wijd open, ook **elke dinsdag bent u tussen 11.30-13.30 uur welkom** in het gebouw. U kunt gezellig meelunchen met de dominee (zelf eten meenemen), in gesprek gaan over de lezingen die binnenkort op het rooster staan of gewoon even rustig de krant of een tijdschrift lezen. Natuurlijk kunt u ook een spelletje pakken uit de kast. In de kerkzaal kunt u de rust en stilte vinden voor persoonlijk gebed of meditatie. Loopt gerust een keer binnen.

## **Zondag 16 september: Gemeente-zondag in en rondom de Oase vanaf 9.30 uur**

Deze zondag willen we volop ruimte maken om elkaar, onze gasten en God te ontmoeten in en rondom ons kerkgebouw. Gasten zijn bijzonder welkom! We vragen dan ook aan onze vaste bezoekers om een of meerdere gasten mee te nemen naar deze gemeente-dag.

Het programma van deze dag is gebaseerd op de zogenoemde kerk-proeverij, een programma waarbij de kerk zich op een open en laagdrempelige manier toont aan haar leden en gasten.

We beginnen vanaf 9.30 uur met koffie en thee, bij goed weer op het kerkplein. Hier is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Samen gaan we rond 10.30 uur ons gebouw binnen, om daar de ontmoeting met elkaar en God voort te zetten. De viering zal laagdrempelig zijn, te volgen voor mensen die niet zo bekend zijn met de kerkelijke gewoonten. We zingen en bidden en luisteren naar verhalen waarin de ontmoeting met God centraal staat. Ook hoort u iets over de momenten van ontmoeting en gesprek die we vanuit de kerkgemeenschap in de komende maanden zullen organiseren.

Na een tweede ronde van koffie en thee zullen we onder leiding van de cantorij samen liederen zingen, afgewisseld met wat ludieke accenten. U kunt hierbij denken aan een grappig gedicht, een vrolijke verhaaltje of een goede grap...of..? Misschien heeft u nog een bijzondere invulling voor dit moment? Dan kunt u dat van te voren aangeven bij ds. Carina Kapteijn.

Tot slot van dit programma willen we samen gaan eten. We vragen u daarvoor iets lekkers mee te nemen, voor uzelf en wat extra's voor een ander. Zo rond 14.00 uur is het programma afgelopen. natuurlijk kunt u ook dan nog gezellig in de kerk te blijven en elkaar verder ontmoeten. Er is ook gelegenheid om een gezelschapsspel te spelen met elkaar.

- gasten zijn van harte welkom; wie neemt u mee?
- inloop vanaf 9.30 uur, viering begint om 10.30 uur
- neemt u ook wat lekkers mee voor de lunch?

## **Gemeenteavonden over 6 thema's rondom ons kerk-zijn**

Deze week gaan de avonden van start waarin wij door willen praten over de diverse accenten van ons gemeente-zijn. We houden deze avonden in POR-verband. Het is op de avonden zelf ook mogelijk om in de eigen gemeenschap rondom een kerkgebouw in gesprek te gaan met elkaar. Als u/je wilt meedoen aan meerdere avonden dan kan dat. Een aantal van u heeft zich al opgegeven, maar ook zonder opgave bent u van harte welkom!

### **Regenboog:**

1. Op 13 september over: stilte als drijfveer in het leven.
2. Op 18 september over: geloofsverdieping
3. Op 24 september over: geloof en de wereld

### **Oase:**

4. Op 25 sept. over: beweging als vorm van samenkomen
5. Op 27 september over: gemeenschap

### **Pelgrimskerk:**

6. Op 1 oktober over: gemis en vriendschap  
U praat en denkt toch ook mee?

## **Proeverij Kerkenbos 15 september**



'Walking dinner' voor wijkbewoners en voorbijgangers **door** christenen uit de wijk Meerzicht. Van 17.00 tot 20.00 uur in de partytent in het park achter Stadsboerderij het Buitenbeest tussen de verschillende

kerken in Meerzicht: Emmanuel, Genesareth en de Oase. (Kijk langs het fietspad tussen de Stadsboerderij de Regenboogschool). Iedereen neemt wat te eten en te drinken mee en zet dat op de buffettafel. Samen delen, daar gaat het om! Hart voor elkaar, hart voor Meerzicht.

*E hartvoormeerzicht@gmailcom (Marius Cusell en Marjan v.d. Berg)*

## **Bijbelgespreksgroep(en) in de Oase: Informatie en planning op 20 september, om 20.00 uur.**

Het jaarthema van de PKN is een goed gesprek. Daar sluiten we in de Oase graag bij aan. Daarom nodigen we u van harte uit voor een startbijeenkomst van alle (Bijbel)gespreksgroepen in de Oase. Op deze avond bent u van harte welkom om samen met de andere aanwezigen te kijken naar welke groep er wanneer in welke samenstelling bij elkaar gaat komen. Materiaal om uit te kiezen is aanwezig, maar u mag ook zelf materiaal mee nemen om mede-gespreksgenoten voor te vinden. Onze inzet is dat er meerdere groepen op verschillende momenten starten. Elke groep kan met een eigen thematiek aan de slag gaan.

Mocht u 20 september niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag meedoen aan een gespreksgroep, wilt u dat dan aangeven bij ds. Carina Kapteijn?

## **Expositie in "de Oase" 2018-3**

Lucie van Meteren toont natuur macro foto's. Contrast / kleurrijk , zwoel en verfrissend werk . Ze is reeds 15 jaar bezig en is nu met digitale techniek maar altijd met nieuwe ideeën op zoek in de natuur . Haar foto's worden bij wedstrijden regelmatig beloond met prijzen . Een voorbeeld is de groenige foto zonder lijst die in Otterloo bij het Kruller-Muller als uithangbord hangt van 3x2 meter geframed .

Uiteraard zijn reacties welkom , daar ligt ook een boek voor .

Mary Lemmers heeft in de vitrines wat zij noemt "herinneringe" .

Sommige zijn al meer dan 100 jaar oud , andere zijn uit haar jeugd die meer recent is. Een schat aan voorwerpen waar romantisch aangelegde mensen bij kunnen dromen over vroeger; zoals de kaars gevoede fietslamp , of de Beiers aandoende pijp of toch die kanten handschoenen....

*Evert de Graaf*

## **Lezen met het hart**

U bent van harte welkom bij "Lezen met het hart", op donderdag 13 september in de Pelgrimskerk. We starten om 19.45 uur. "Lezen met het hart" is een vorm van meditatief Bijbel lezen waarbij u in stilte overweegt wat de Schrift u aanreikt. Er wordt een gedeelte voorgelezen en vervolgens staat u stil bij de woorden of zinnen die u raken. Misschien zijn er raakvlakken met uw eigen leven of met vragen waarmee u bezig bent. Na de meditatie is er gelegenheid om met de anderen te delen wat voor u naar voren is gekomen. Na afloop is er tijd van ontmoeting, met koffie/thee. Meer informatie: Piet Boudeling, 06-53642021, [info@boudeling.nl](mailto:info@boudeling.nl)

### Werktijden ds. Carina Kapteyn

Eigenlijk is dat al een hele uitdaging om iets te zeggen over de werktijden van een voorganger. Want als er iets is dat nooit vastligt is dat de werktijd van een dominee. Maar in een poging toch een en ander wat te structureren geef ik u hier toch een overzicht van de werkdagen en bereikbaarheid:

**Maandag:** dit is in principe mijn vaste studiedag vanwege de tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie die ik dit jaar en komend jaar zal volgen. Deze dag ben ik eigenlijk niet bereikbaar/beschikbaar voor overige zaken.

**Dinsdag:** de dag begin ik met een overleg met de collega's in de POR. Daarna zal ik van 11.30-13.30 uur in de Oase aanwezig zijn, tijdens de inloop. Aan het eind van de middag tussen 17.30- 18.00 uur ben ik telefonisch bereikbaar voor het maken van een afspraak of korte vragen. De avond is vooral eigen- en gezinstijd.

**Woensdag** besteed ik, net als donderdag en vrijdag, aan diverse werkzaamheden. Op woensdag- en vrijdagmiddag, na 14.00 uur, ben ik vrij.

Vrijdagavond is het tijd voor de jeugd en 1x maand is er open inloop voor iedereen in de kerk.

Zaterdag is in principe een vrije dag, en op zondagmorgen ben ik meestal in de kerk te vinden.

### Workshops Symbolisch bloemschikken

Bloemschikken is een inspirerende manier om met geloven en Bijbelse verhalen om te gaan. Het gaat om expressie door middel van symbolische gebruikte bloemen, planten, lijnen, kleuren en andere materialen. Ieder werkt op zijn eigen niveau dus zowel beginners als gevorderden kunnen mee doen. Er worden thema's genoemd maar je mag altijd zelf een thema kiezen. Het is de bedoeling dat je zelf een schaal, bloemen, groen, oasis en materiaal (bv ijzerdraad e.d.) meeneemt.

De data zijn: woensdag 26/09 en 21/11 in 2018 en 20/02 en 10/04 in 2019.

Het onderwerp voor 26/9/2018 is het thema van de Vredesweek (15 tot 23 september): Generaties voor vrede: oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Het thema voor de overige woensdagen spreken wij met elkaar af.

**Tijd:** 19.30 – 22.00 uur

**Plaats:** De Oase, Kerkenbos 8 in Meerzicht

**Kosten:** € 3,50 per avond incl. koffie en thee

**Informatie en aanmelden:** Irene Guijt, tel 3315292 / [ireneguijt@casema.nl](mailto:ireneguijt@casema.nl) of

Marja van Andel, tel 3214492 / [andel40@zonnet.nl](mailto:andel40@zonnet.nl)

### jubileum kerstproject The Sprinter Singers

Op 12 september start het kerstproject van The Sprinter Singers dat in het teken staat van het 40 jarig bestaan.

Ook dit jaar worden weer swingende Engelstalige gospels afgewisseld met fraaie ballads.

Voor de muzikale ondersteuning is een orkest samengesteld van maar liefst 18 muzikanten.

De beide kerstconcerten vinden plaats op 15 december in het CKC te Zoetermeer.

Projectleden vanaf 16 jaar zijn harte welkom om in te stromen in september.

Het koor repeteert elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de theaterzaal van het CKC te Zoetermeer.

U bent van harte welkom en u mag best eerst gewoon eens komen kijken.

### De Bovenkamer



Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken naar stilte en bezinning?

Op donderdag 13 september ben je welkom in de bovenruimte van de Pelgrimskerk voor een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed.

Het thema van de vieringen in september is 'Vrede'.

Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)

Info: Joke Westerhof, 079-3169379,

[tomenjoke.westerhof@planet.nl](mailto:tomenjoke.westerhof@planet.nl)

### Vredesweek 15-23 september: Generaties voor Vrede



Het belooft een mooie week te worden met diverse interessante activiteiten.

Loop gedurende die week eens langs in het Forum (in het gemeentehuis) om te kijken naar de expositie van het ILOZ, of kom op 17 september naar de tafeldiscussie over vrede van 17.00u – 19.30u (ook in het Forum) met favoriete hapjes van diverse vredesboegbeelden. Het Vredesgala op donderdag 20 september is verplaatst naar **2B Home** Dr. J. W. Paltelaan 103, 2712 PT Zoetermeer.

21 september bent u vanaf 18.00 uur van harte welkom in de Nicolaaskerk of vanaf ca. 19.30 bij de aansluitende Vredeswandeling (met de wereldvredesvlam!) naar de Dobbe.

21-23 september is het Vredes-festival: Twee dagen intercultureel en interreligieus feest op de Markt. Er is een podium met optredens van allerlei artiesten en er zijn meerdere tenten, waar u kennis kunt maken met diverse levensbeschouwelijke stromingen en activiteiten. Ook is er volop te eten en te drinken.

**Zaterdag vanaf 11.00 uur en zondag vanaf 13.00 uur.** Vrije entree.

In het septembernummer van Kerk in Zoetermeer vindt u meer over de achtergrond en het programma van de Vredesweek 2018 in en rondom het stadshart Zoetermeer.

### Hulp

Voor de bemensing van de tenten op de zaterdag zoeken we nog vrijwilligers, die een uurtje of meer willen helpen. Informatie en opgave bij Els Alebregtse (0649760075/[els.alebregtse@gmail.com](mailto:els.alebregtse@gmail.com))

---

*Het Weekbericht verschijnt iedere zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met korte mededelingen en activiteiten daaromheen.*

*Kopij uiterlijk donderdagavond vóór 19.45 uur inleveren bij Jan Koster, Beijerland 14, 2716 CM Zoetermeer,*

*Tel. 321 42 26 of via e-mail: [weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com) of internetsite: [www.oase-meerzicht.nl](http://www.oase-meerzicht.nl)*