



Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

Kerkdienst	Aanvang 10.00 uur
Voorganger	Ds. Hans Bonnes
Dienstdoend ouderling	Wim de Rooij
Dienstdoend diakenen	Hilde Maassen en Marius Cusell
Organist	Arie Vooijs
Lector	Suzanne Granneman
Lezingen	Jeremia 31:31-34, Efeziërs 4:1
Kindernevendienst	Groep 1 t/m 8: o.l.v. Marja van Andel
Crèche	Carolien Lammers en Tirsia van Velzen
Koster	Peter van den Broek
Beamerpresentatie	Loes van der Sluis
Uitdelen Weekbericht	Riet Haye
Koffiedienst	Beppie van der Plas en Cleo MacIntosh
Collecten	1. Diaconie 2. Wijkwerk van De Oase
Liturgische kleur	Groen
Naam van de zondag	2e zondag van de herfst

Liederen voor de dienst
Lied: 215 : 1, 4 en 7
Orgelbijdrage

Psalm 78 : 1
Psalm 78 : 2
Psalm 100
Psalm 141 : 1 t/m 4
Lied 654 : 1, 2, 4 en 6
Acclamatie
Lied 834 : 1, 2 en 3
Hemelhoog 356
Lied 340b (*Geloofsbelijdenis*)
Lied 723 : 2

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar familie Pettinga-van Hooven, zij waren 24 september 60 jaar getrouwd en naar de familie Van de Weerd-Gootjes, zij waren op 2 september 25 jaar getrouwd

Meer zicht op elkaar

Een aantal gemeente leden is herstellend van ingrepen, operaties en behandelingen. Langzaam worden wel stappen vooruit gezet, soms letterlijk en soms figuurlijk. Het kost veel geduld en energie, niet alleen van de persoon die alles moet ondergaan, maar ook partners, kinderen en andere naasten moeten een extra inspanning leveren in zorgzame aandacht en hulp. Opvallend is de dankbaarheid die een aantal van u de afgelopen tijd heeft uitgesproken: hoe bijzonder en het dat je juist in de moeilijke momenten van het leven nabijheid kan ervaren van een God die niet ver weg is, maar juist troostend en bemoedigend nabij. Een oprechte dankzegging waard!

Laat van u horen: het vervolg

Een aantal weken geleden heeft u een oproep ontvangen om iets van u te laten horen als er bij u vragen leven over de toekomst van de Oase en de weg die we als kerkenraad onderzoeken. Dat heeft geleid tot ruim 20 reacties. Hartelijk dank daarvoor. De reacties zullen we gebruiken bij de voorbereiding van het gemeenteberaad en de presentatie van de stand van zaken op 14 oktober a.s. na afloop van de dienst. Wij hopen u daar allemaal te zien en te horen.

Jaap van den Berg (voorzittervandeoase@gmail.com)

Samak-Samen Aktief

Dinsdag 2 oktober 14.00 uur komen wij bij elkaar in de Oase.
Anneke Laarman

Rondom de bron

Op woensdag 3, 17 en 31 oktober is er weer gelegenheid om met elkaar door te praten over een actueel onderwerp. We beginnen om 19.00 uur met een kort liturgisch moment en sluiten weer af om 19.45 uur. We komen samen in de Oase.

Opbrengst collecten

De collecte opbrengst van zondag 23 september in de Genesareth voor de vredesweek is 155,00 euro.

De Boekentafel

Na de vakantie periode starten we vandaag met de boekentafel. Wij proberen een divers assortiment te laten zien van Bijbels en Bijbelse dagboeken. Geschenboekjes, kalenders en ook kinderboeken. We hebben een aantal boeken voor de gespreksgroepen. T.w. de *Orthodoxe Ketter* met het bijbehorende werkboek, *Tijd om op te staan*, en *De ziener van Patmos*. Komt u eens kijken. Tot ziens. *Mary Lemmers 3514719*

Jarigen 80+ deze week

Maandag 1 oktober dhr. P.J.A.A. Schoonen, Hij wordt 81 jaar.
Dinsdag 2 oktober mw. G.P. Pettinga-van Hooven, zij wordt 82 jaar.

Donderdag 4 oktober dhr. W. de Graaff, hij wordt 85 jaar.
Vrijdag 5 oktober mw. C. van Gaalen, zij wordt 88 jaar en dhr. S.J. Baar, Uiterwaard 44, hij wordt 83 jaar.

Zaterdag 6 oktober mw. E.W. Aukes-Adam, , zij bereikt de hoge leeftijd van 93 jaar.

We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Zondag 7 oktober: Kom erbij! Kerk-schooldienst

Op 7 oktober zijn de leerlingen van de Amaliaschool, en iedereen die met hen mee wil gaan, weer van harte welkom in onze kerk. Op deze ochtend staat alles in het teken van de kinderboekenweek 2018, en het bijbehorende thema Vriendschap. Kom erbij! zo heet het kinderboekenweekgeschenk en dat is precies onze uitnodiging aan iedereen: komt erbij! Het wordt een gezellige boel in de kerk! We beginnen om 10.00 uur, er is opvang voor jonge kinderen en na afloop is er koffie/thee en limonade.

Op zoek naar een nieuwe baan

....en lukt dat niet zoals je zou willen? Of ken je iemand die in deze situatie zit en wel wat hulp kan gebruiken? JobHulpMaatje Zoetermeer start op woensdag 3 oktober een

nieuwe JobGroup cyclus van 7 wekelijkse ochtendbijekomsten om te helpen. Schrijf je in via <http://www.JHM-Zoetermeer.nl> of bel 06 4157 2157. Zie voor meer informatie de folder of de website.



Voorbedenbrief oktober

U kunt de Voorbedenbrief oktober 2018 meenemen van de tafel in de hal. Naast een gebedsonderwerp voor iedere dag, treft u in deze voorbedenbrief een korte overdenking aan onder de titel "Voor alles is een tijd".

4-gangen diner

Zondag 7 oktober organiseert de World Servants Zoetermeer een 4-gangendiner in samenwerking met chef-kok Saskia Koerselman. Het luxe diner zal plaatsvinden in de Oase (Kerkenbos 8, Zoetermeer). Het belooft niet alleen een smakelijke avond te worden, maar u zult tussen de gangen door ook nog worden vermaakt door uw stijlvolle serveerders! De prijs is slechts 25,- euro inclusief één drankje (wijn/bier/fris) en koffie. De avond vangt aan om 18:00 uur en zal circa 20:30 uur zijn afgelopen. Aanmelden kan via email naar world.servants.zoetermeer@gmail.com of door het inschrijfformulier in te vullen dat voor u klaarligt in de kerk! U komt toch ook?

De kleuren van de liefde



Donderdag 4 oktober start een nieuwe serie van 7 Meditatieve Middagvieringen in De Pelgrim. In elke viering staat een werk van de joodse schilder Marc Chagall centraal en lezen we een bijbelgedeelte dat daarbij aansluit. We

proberen er de kleur van de liefde in te ontdekken, want volgens Marc Chagall gaan al zijn schilderijen over de liefde. Het thema op 4 oktober is: **Noëmi – de kleur van de terugkeer.**

Data: donderdagen 4, 11, 18 en 25 oktober en 1, 8 en 15 november 2018

Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur **Plaats:** Pelgrimskerk

Info: Joke Westerhof, 079 3169379,

tomenjoke.westerhof@planet.nl

Open deuren: wees welkom en praat mee

Niet alleen op de laatste vrijdag van de maand gaan de deuren van de Oase wijd open, ook elke dinsdag bent u tussen 11.30-13.30 uur welkom in het gebouw. U kunt gezellig meelunchen met de dominee (zelf meenemen), in gesprek gaan over de lezingen die binnenkort op het rooster staan of gewoon even rustig de krant of een tijdschrift lezen. Natuurlijk kunt ook een speeltje pakken uit de kast. In de kerkzaal kunt u de rust en stilte vinden voor persoonlijk gebed of meditatie. Loopt gerust een keer binnen!

In de komende weken is er van 11.30-12.30 uur gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de bijbelgedeelten uit Openbaring die in de maand november/december op het rooster staan.

Zegen-de-dierendag – 4 oktober

Franciscus van Assisi leefde ons voor dat alle leven kostbaar is in de ogen van de Heer. 4 oktober is zijn dag, in 1929 uitgeroepen tot Werelddierendag. Met het vieren van deze dag toont men wereldwijd dat dieren, geschapen door God, waarde hebben in zichzelf, dat zij rechten (behoren te) hebben en dat zij bescherming en respect verdienen. Met elkaar, katholieke en protestantse geloofsgenoten in Zoetermeer, staan we hierbij stil. Daarom organiseert De Pelgrim i.s.m. Vegan Church ook dit jaar Zegen-de-dierendag. Hierin staat Gods schepping centraal met een maaltijd, een keynote en geloofsgesprek over "onze relatie tot de schepping", een speciaal viermoment met liederen, gebeden, bijbelteksten en ruimte voor een persoonlijke zegen en een voor je (huis)dier(en).

Datum: donderdag 4 oktober.

Plaats: Pelgrimskerk

Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur

Info: Sandra Hermanus-Schröder, sandra@veganchurch.nl

Kosten: € 5,- voor de maaltijd

Aanmelden: www.veganchurch.nl/winkel

Rommelmart in de Genesareth kerk

Zaterdag **13 oktober aanstaande** is van 10.00 u. - 16.00 u. weer de jaarlijkse rommelmart van de Genesarethkerk en de Oase.

De opbrengst is voor het weeshuis Peduli Anak op Lombok dat door de aardbevingen geheel is verwoest en een klein deel gaat naar de DJ- school in Zoetermeer.

Goede verkoopbare spullen kunt op vrijdag 12 oktober naar de kerk brengen, van 15.00 tot 20.00 uur. Lukt dat niet neem dan even contact op met Anton Bood (aanspreekpunt Oase), T: 06-36249274

E: antonenannelies@ziggo.nl.

De rommelmart **kan niet georganiseerd worden zonder vrijwilligers**, dus in de hal ligt een intekenlijst waarop u kunt aangeven wanneer u kunt helpen.

Schrijf uw naam erbij zodat dit weer een fijne gezamenlijke activiteit wordt, **help mee!!**

Bedankt namens de organisatie en tot ziens op 12 of 13 oktober.

Workshop "Leer ons bidden"

Hoe bid je? Hoe houd ik gebed vol en waar doe ik het voor? Over deze en andere vragen gaan we met elkaar nadenken. Met elkaar, want dit is een workshop. Er is alle ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen. Maar als je alleen wilt luisteren, is dat ook prima.

Nieuwsgierig geworden? Geef je op. Data: woensdag 17 oktober en woensdag 31 oktober, van 19.45 – 22.00 uur; in de Pelgrimskerk; Kosten: € 7,50 voor twee avonden; Opgave en Informatie:

Piet Boudeling, 06-53642021, p.boudeling@filternet.nl.

Lees-en-praatgroep: De orthodoxe ketter

Op woensdag 3 oktober gaan we van start met het wekelijks lezen van het boek "De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen" van Peter Rollins. Elke week lezen we samen een verhaal en praten erover door. Het boek aanschaffen is mogelijk, zodat u thuis ook kan lezen. Het is echter niet noodzakelijk. U kunt dit doen via Mary Lemmers/Trudy Kamminga, zo gaat er ook nog een leuke bijdrage naar onze wijkkas toe voor andere activiteiten. (Vandaag staat Mary bij de boeken-tafel!!)

Elke woensdag van 10.30-12.00 uur. U bent van harte welkom om aan te haken.

Por-avond nummer 6: gemis en verlangen naar vriendschap

Inmiddels zijn er 5 gemeente-avonden geweest om met elkaar door te praten over uw verlangen. Er zijn op die 5 avonden al verschillende actiepunten genoteerd om uw diverse verlangen meer ruimte te geven in en om onze eredienst en wekelijkse bijeenkomsten.

Er is nog 1 avond voor de boeg: komende maandag 1 oktober, over het gemis van en het verlangen naar vriendschap. U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. We beginnen om 20.00 uur in de Pelgrimskerk.

Tijd om op te staan!

Dit werkboek nodigt uit tot zelfwerkzaamheid en tot gesprek. Het is een leuke interactieve methode die ons aan het denken zet over Gods unieke plan in jouw leven. In de komende weken willen we op de dinsdag- of donderdagavond (om de 14dagen of 1x maand) hiermee aan de slag gaan. Wil jij meedoen? geef je dan zo spoedig mogelijk op bij Trudy van Oel of ds. Carina Kapteyn.

Kliederkerk 13 oktober: vriendschap

Kliederkerk: een kerk waarbij het spelend ontdekken rondom een thema centraal staat.

Op 13 oktober staat vanaf 15.30 uur de Oase voor iedereen open. Binnen kan je o.a. vriendenbandjes maken, met elkaar in gesprek over wat een vriend een vriend maakt, een echte BFF-Quizze spelen en een korte viering. Iedereen is welkom! Lees volgende week het volledige bericht!