



Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

| | |
|-----------------------|---|
| Kerkdienst | aanvang 10.00 uur |
| Voorganger | mw. ds. Suzan ten Heuw, Leiden |
| Dienstdoend ouderling | Jaap v.d. Berg |
| Dienstdoend diakenen | Hilde Maassen, Riet Klom |
| Organist | Jaap van der Giessen |
| Lezingen | 1) Hooglied 3 : 1-11 (Naardense Bijbel) 2) 1 Johannes 3 : 7 en 8 |
| Lector | Coby Velzen |
| Kindernevendienst | Trudy Sneller |
| Crèche | Ilse en Emi Gerritsma |
| Koster | Wout van Goeverden |
| Beamerpresentatie | Jennifer v. Werkhoven |
| Uitdelen Weekbericht | Suze Mesman |
| Koffiedienst | Els Alebregtse, Adri de Mos |
| Collecten | 1) Diaconie 2) Wijkwerk van De Oase |
| Liturgische kleur | groen |
| Naam van de zondag | 5e zondag van de herfst |

*Liederen voor de dienst
Lied: 286 : 1, 2 en 3*

Orgelbijdrage

Lied 216 : 1, 2 en 3
Lied 629 : 1, 2 en 6
Lied 808 : 1, 2 en 5
Lied 600 : 1, 3 en 5
Lied 608
Hemelhoog 110
Lied 1005
Lied 333
Lied 657 : 1, 2 en 4

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. T. Pieterse-Dijkman, zij bereikte op 17 oktober de hoge leeftijd van 91 jaar en naar mw. A. Haak-Mallet, zij was ook op 17 oktober jarig, zij werd 90 jaar.

Meer zicht op elkaar

Een aantal gemeenteleden is onder behandeling om hun ziekte te overwinnen. Soms met goede en hoopgevende resultaten, maar soms vraagt dat traject ook zeer veel energie en kracht en vallen de resultaten tegen. We denken aan een aantal gemeenteleden en hun partners die zich tegen wil en dank in dit laatst genoemde traject bevinden. Dat de hoop een bron van kracht mag zijn die uiteindelijk ook deze tegenslagen helpt overwinnen.

Overlijden

Deze week hangt in de hal van de Oase de rouwkaart van ons gemeentelid de heer R.J. Janssen. Hij is op 8 oktober 2018 overleden in de leeftijd van 68 jaar. De heer Janssen woonde aan het Laveibos en was getrouwd met mevr. E.M. Janssen-Tentua. Hij kwam niet vaak in de kerk maar was meer een man van klussen. Zo hielp hij destijds met het verbouwen van de Oase. Hij hield van muziek, bijv. gitaar. Wij wensen mevr. Janssen-Tentua en allen die hem zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Ledenadministrateur Jan Jonker

Opbrengst collecten

1e collecte Sulawesi € 535,85
2e collecte Wijkwerk van De Oase € 111,90

Jarigen 80+ deze week

Morgen maandag 22 oktober mw. J. Riekwel-Koole, zij wordt 89 jaar.

Op woensdag 24 oktober mw. H. in 't Veld-Adema, zij bereikt de hoge leeftijd van 91 jaar.

Op zaterdag 27 oktober mw. K.C. van Reeuwijk-Jongste, zij wordt 89 jaar.

We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Klankbordgroep van de Oase

In de zomer hebben wij als groep het nodige gedaan waarover niet goed tussentijds was te rapporteren. Ons eerste 'product' was eind augustus de Vitaliteitscan van De Oase 2018. Die is aangeboden en besproken in de wijkkerkenraad op 12 september en na aanvulling vastgesteld. In het gemeenteberaad vorige zondag heeft Jaap van den Berg dat ook vermeld. De Vitaliteitscan is in een plezierige, door Jennifer van Werkhoven verzorgde uitvoering nu beschikbaar. Digitaal is het op te vragen bij de scriba: scribavandeoase@gmail.com. Voor wie veel moeite heeft met digitale informatie liggen er enkele afgedrukte exemplaren in de hal van de Oase, op het formaat van een liturgieboekje. Wij zetten ons werk voort.

Jan Jonker, jkjonker@gmail.com

In gesprek over jezelf, de ander en de Ander

Aan de hand van het werkboek "Tijd om op te staan" gaan we met elkaar in gesprek. Het is een leuke interactieve methode die ons aan het denken zet over Gods unieke plan in jouw leven. Elke dinsdag van 10.30-11.30 uur. Leiding: Trudy van Oel/ds Carina Kapteyn.

Voorganger en gemeente onderweg

In de week van 20 tot en met 28 oktober ben ik mogelijk wat minder bereikbaar, i.v.m. de vakantie van de kinderen. De activiteiten en werkzaamheden draaien grotendeels gewoon door, maar soms gaat het gezin even voor in deze week.

U kon in vorige berichten en in het kerkblad al lezen dat ik begonnen met de missionaire specialisatie. regelmatig verschijnen er op de website oase-meerzicht.nl updates van de studiedagen en opgedane ervaringen. Ook zijn er op de website nog meer interessante gegevens over onze activiteiten te vinden. Ook de facebookpagina Kerkelijk Centrum "De Oase" Meerzicht is het waard om in de gaten te houden (en een like te geven). Mocht u toch bezig zijn op de computer, laptop, ipad of telefoon, dan kunt u wellicht ook nog een digitale versie van ons weekbericht aanvragen via de scriba. Dan blijft u helemaal op de hoogte.

De rommelmarkt

Zaterdag 13 oktober werd er weer een rommelmarkt georganiseerd, in de Genesareth kerk.

De opbrengst was, voor het door de aardbeving ingestorte weeshuis in Lombok, en bedroeg € 2.400.

Dat kwam mede doordat de KKI groep geen vergoeding hoefde voor de maaltijd.

Het was fijn om zo als twee kerken actief te zijn.

Met dit bericht wil ik een ieder bedanken die op welke manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft gegeven aan deze markt!

Anton Bood.

De kleuren van de liefde



Vind jij stilte en bezinning met anderen belangrijk? Op donderdag 25 oktober ben je van harte welkom bij de Meditatieve Middagviering van De Pelgrim. Vaste onderdelen zijn stilte, meditatie, lezing, muziek, zang en gebed. Ook nu staat een

werk van de joodse schilder Marc Chagall centraal en lezen we een bijbelgedeelte dat daarbij aansluit. We proberen daarin de kleur van de liefde te ontdekken, want volgens Chagall gaan al zijn schilderijen over de liefde.

Datum: 25 oktober Thema: Ruth – de kleur van de morgen

Overige data: donderdag 1, 8 en 15 november 2018

Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur Plaats: Pelgrimskerk. Kerk open vanaf 11.30 uur.

Info: Joke Westerhof, 079 3169379, tomenjoke.westerhof@planet.nl

Herdenking overledenen bij de Watertoren

Op zondag 28 oktober staan we ook dit jaar stil bij de mensen die gestorven zijn. Bijzondere mensen, die voor altijd met ons mee reizen op onze levensweg. Mensen die altijd deel uit zullen maken van onszelf. We willen dat doen met alle mensen, gelovig of niet. We steken lichtjes aan voor onze geliefden en hun naam zal genoemd worden. Er klinken gedichten en er is muziek. Dit alles rondom een kunstwerk van Ellen Vermeulen. Een ieder is van harte uitgenodigd. Datum: zondag 28 oktober Tijd: 15.00 uur

Info: ds. Dick Sonneveld, 3604552, daj.sonneveld@gmail.com of Hans van der Bilt, 3612022, hvdbilt@ziggo.nl

Lees-en-gespreksgroep: De orthodoxe ketter

Op twee momenten in de week kunt u met elkaar in gesprek over een hoofdstuk van het boek "De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen" van Peter Rollins.

In dit boek zijn bijzondere gelijkenissen te vinden die ons, net als hoorders in Jezus tijd, op nieuwe wijze naar onszelf, ons handelen en de wereld laten kijken. Op woensdag van 10.30-12.00 uur en op vrijdagavond van 20.00-21.00 uur. We lezen per week dezelfde hoofdstukken, dus u kunt kiezen welk moment u het beste schikt.

Open deuren: wees welkom en praat mee

De deuren van de Oase staan wijd open. Iedereen mag binnenlopen. Je kunt samen lunchen (zelf meenemen), in gesprek gaan over de lezingen die binnenkort op het rooster staan of gewoon even rustig de krant of een tijdschrift lezen. Natuurlijk kan je ook een spelletje pakken uit de kast. In de kerkzaal kan je de rust en stilte vinden voor persoonlijk gebed of meditatie. Loopt dus gerust een keer binnen!

Elke dinsdag van 11.30-13.30 uur. En elke laatste vrijdag van de maand (dus dit keer op vrijdag 26 oktober) van 20.00-22.00 uur.

Klaverviermaaltijd dinsdag 30 oktober



Dinsdag 30 oktober serveert de werkgroep ZWO weer een heerlijk driegangmenu. Kom eten en steun het werk van wees- en kindertehuizen in Thailand door Merci International, ondersteun mensen op zoek naar veiligheid in Ethiopië en lever een bijdrage aan de studiekosten voor jongeren in Oost-Kenia via SCHiK. Over Kenia komt ds. v.d. Ham vertellen aan de hand van beeld en videomateriaal. Tijd 18.00-19.30 uur, kosten € 6,00-8,50. **Schrijf u in op de formulieren** in de hal of bel Ria van Dam, tel. 3515107. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen bij de projecten en doen voorbeden. (Werkgroep ZWO)

Koks gezocht voor Klavervier

Voor het bereiden van de klaverviermaaltijden zou de Werkgroep ZWO het fijn vinden als zich koks en kokkinnen aanmelden. Bent u goed in toetjes maken, wordt u geroemd om uw heerlijke soep, of vindt u het leuk aan een hoofdmaaltijd mee te kokkerellen? Meldt u zich dan aan op de lijst in de hal of bel Ria van Dam telefoon 079-3515107. Wilt u een enkele keer meehelpen, regelmatig of elke maand? Op wijze u de kookploeg komt versterken, we zijn er altijd blij mee. Dus doe lekker met ons mee.

Informatieavond Ethiopië-project 13 november

Zet alvast in uw agenda! Op dinsdagavond 13 november is er een informatieavond over ons Ethiopië-project. De avond start om 20:00. Vooraf is een exotische maaltijd om 18:00 uur. Een landen-specialist van Kerk in Actie is spreker. Iedereen van alle PGZ-wijkgemeenten worden hiervoor uitgenodigd. Het initiatief voor het Ethiopië-project komt voort uit het Platform ZWO. De POR-wijkgemeentes, de Lichtuskerk en de Oude kerk zijn of gaan actief aan de slag met dit meerjarenproject.

Geloven op gezag: 4 geloofsgesprek over de bronnen van ons geloven

Ik geloof, jij gelooft ... wat eigenlijk? Er zijn veel verschillende kerken in Zoetermeer: een regenboog aan kleuren. Het Beraad van Kerken organiseert gesprekken van hart tot hart, in geuren en kleuren...

De eerste vindt plaats op **dinsdag 30 oktober**

Plaats: Het Kompas, Piet Heinplein Aanvang: 19.30u, Eventueel voorafgegaan door een maaltijd vanaf 18.00 u.

Info en opgave: Flip Bakker 0624689649