



Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

Kerkdienst	aanvang 10.00 uur
Voorganger	ds. Nico de Lange, wijkpredikant van Zoetermeer Noord
Dienstdoend ouderling	Jan de Bruin
Dienstdoend diakenen	Wout van Goeverden en Mary Lemmers
Organist	Arie Vooijs
Lector	Wim de Rooij
Lezingen	Jesaja 59 : 9-19 en Psalm 13, Marcus 10 : 46-52
Kindernevendienst	groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
Crèche	Carolien Lammers en Tirsa van Velzen
Koster	Evert de Graaf
Beamerpresentatie	Marius Sneller
Uitdelen Weekbericht	Annie Huls
Koffiedienst	Els en John Rijkxen
Collecten	1. Job hulpmaatje 2. Wijkwerk van De Oase
Liturgische kleur	groen
Naam van de zondag	6e zondag van de herfst

Lied voor de dienst
Psalm 13 : 1, 2 en 3

Orgelbijdrage

Lied 825 : 1
Lied 839 : 1, 2, 3 en 4
Psalm 130a : 1 en 3
Lied 182 : 3
Lied 534 : 1, 2, 3 en 4
Dank U voor de wonderen
Lied 344 : 1, 2 en 3
Lied 825 : 5

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. H. in 't Veld-Adema, zij bereikte op 24 oktober de hoge leeftijd van 91 jaar en naar dhr. G.K.H. Stuttener, ter bemoediging.

Opbrengst collecten

1e collecte Diaconie	€ 87,40
2e collecte Wijkwerk van De Oase	€ 84,75

Jarigen 80+ deze week

Op dinsdag 30 oktober mw. A. Zandhuis-Klok, zij wordt 85 jaar.

Op zaterdag 3 november mw. J. Schoonen-Mast, zij wordt 82 jaar.

We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

1^{ste} collecte voor JobHulpMaatje

JobHulpMaatje Zoetermeer (JHM) steunt vanaf maart jl. werkzoekende mensen op weg naar (vrijwilligers)werk. Tien Maatjes zijn getraind en gecertificeerd. De gezamenlijke kerken in Zoetermeer, waaronder de PGZ, steunen dit initiatief. Al ruim 20 baanzoekers zijn of worden individueel en/of in een groep begeleid, 7 hebben een baan gevonden en elke week melden zich nieuwe mensen aan. JHM draait geheel op vrijwilligers. De uitvoering kost onvermijdelijk geld (bv cursusmateriaal voor maatjes en werkzoekers). Naast een subsidie van de gemeente is uw financiële steun onontbeerlijk. Het motto van JHM is: "Samen werkt het!" Helpt u mee. Voor meer informatie: www@jhm-zoetermeer.nl of bel 06 - 4157 2157 (Elke donderdag is JHM van 14:00 tot 19:00 uur in Stadhuis-Forum).

Dank je wel.

20 september j.l waren wij 50 jaar getrouwd.. Wij willen u hartelijk danken voor de lieve gelukwensen in de vorm van kaarten, bloemen en 's morgens een compleet ontbijt en bezoek tot 's avonds laat. Het was een fijne dag, waar wij goed op terug kunnen kijken. Peter en Mary Lemmers.

Klaverviermaaltijd dinsdag 30 oktober

Dinsdag 30 oktober serveert de werkgroep ZWO weer een heerlijk driegangenmenu. Kom eten en steun het werk van wees- en kindertehuizen in Thailand door Merci International, ondersteun mensen op zoek naar veiligheid in Ethiopië en lever een bijdrage aan de studiekosten voor jongeren in Oost-Kenia via SCHIK. We vertellen over de ontwikkelingen bij de projecten en doen voorbeden. Over Kenia komt ds. v.d. Ham vertellen aan de hand van beeld en videomateriaal. Daar hoort een bijzonder maaltijd bij. Misschien wel iets Keniaans. Tijd 18.00-19.30 uur, kosten € 6,00-8,50. Schrijf u in op de formulieren in de hal of bel Ria van Dam, tel. 3515107. (Werkgroep ZWO)



Koks gezocht voor Klavervier

Voor het bereiden van de klaverviermaaltijden zou de Werkgroep ZWO het fijn vinden als zich koks en kokkinnen aanmelden. Bent u goed in toetjes maken, wordt u geroemd om uw heerlijke soep, of vindt u het leuk aan een hoofdmaaltijd mee te kokkerellen? Meld u zich dan aan op de lijst in de hal of bel Ria van Dam telefoon 079-3515107. Wilt u een enkele keer meehelpen, regelmatig of elke maand? Op welke wijze de

kookploeg komt versterken, we zijn er altijd bij mee. Dus doe lekker met ons mee. (Werkgroep ZWO)

Ethiopië-avond dinsdag 13 november in de Oase

Sommige landen hebben onevenredig veel te maken met rampen. Armoede en honger zijn dan vaak het gevolg. Zo'n land is bijvoorbeeld Ethiopië, waar het zeer droog kan zijn. Een ramp kan niet voorkomen worden, maar mensen kunnen zich er wel op voorbereiden, om aan de ernstigste gevolgen te ontkomen. Kerk in Actie zet daartoe programma's op en heeft met haar Ethiopische kerkelijke partners het project 'Droogtebestrijding in Ethiopië' opgezet, om mensen met raad en daad bij te staan. Verschillende wijkgemeenten van de PGZ zijn bij dat project betrokken. (Ichtus, Oude Kerk, Pelgrimskerk, Regenboog en Oase).

- Op **dinsdag 13 november** is in het kader van Wereldvoedseldag daarover een themabijeenkomst in de Oase, Kerkenbos 8, voor de bezoekers van alle PGZ-wijkgemeentes.

- Koffie en thee staat om **17.30 uur** klaar. Een heerlijke wereldmaaltijd met onder meer Ethiopische gerechten begin om **18.00 uur**. Er is een collectebus om de kosten van die maaltijd te dekken. De meeropbrengst is voor het project.

- Om **19.45** uur start de presentatie met Jeroen Jurriens, relatiebeheerder bij Kerk in Actie, Hij vertelt over de inhoud, organisatie en achtergronden van het project. In de eerste week van november brengt Jeroen een werkbezoek aan Ethiopië. Zijn informatie zal dus zeer actueel zijn. U bent van harte uitgenodigd. Graag even voor vrijdag 9 november een e-mail naar diakonievandeoase@gmail.com als u mee wilt eten. Bel 079 3 423 112 voor meer informatie.



Herdenking overledenen bij de Watertoren

Vandaag - 28 oktober - staan we stil bij de mensen die gestorven zijn. Bijzondere mensen, die voor altijd met ons meereizen op onze levensweg. We willen dat doen met alle mensen,

gelovig of niet. We steken lichtjes aan voor onze geliefden en hun naam zal genoemd worden. Dit alles rondom een kunstwerk van Ellen Vermeulen. **Tijd:** 15.00 uur. **Info:** ds. Dick Sonneveld, 3604552, daj.sonneveld@gmail.com of Hans van der Bilt, 3612022, hlvdbilt@ziggo.nl

Geloven op gezag – geloofsgesprek over de bronnen van ons geloven

Ik geloof, jij gelooft wat eigenlijk?

Er zijn veel verschillende kerken in Zoetermeer: een regenboog aan kleuren. Met geloofsgesprekken wil het Beraad van Kerken die kleuren weer laten spreken. Met gesprekken van hart tot hart, in geuren en kleuren. Dit is de eerste van de serie. **Datum: dinsdag 30 oktober.**

Plaats: Het Kompas, Piet Heinplein (ingang K.

Doormanlaan), Zoetermeer

Aanvang symposium: 19.30u

Aanvang maaltijd: 18.30u (inloop vanaf 18.00u)

Kosten maaltijd: €5 (optioneel)

Informatie en opgave voor de maaltijd: Flip Bakker 0624689649

De kleuren van de liefde

Vind jij stilte en bezinning met anderen belangrijk? Op **donderdag 1 november** ben je van harte welkom bij de Meditatieve Middagviering van De Pelgrim. Vaste onderdelen zijn stilte, meditatie, lezing, muziek, zang en gebed. Ook nu staat een werk van de joodse schilder Marc Chagall centraal, waarin we proberen de kleur van de liefde te ontdekken. Volgens Chagall gaan al zijn schilderijen over de liefde. Het thema op 1 november is: De kleur van het verlangen.

Overige data: donderdag 8 en 15 november 2018

Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur

Plaats: Pelgrimskerk. Kerk open vanaf 11.30 uur.

Info: Joke Westerhof, 079 3169379,

tomenjoke.westerhof@planet.nl

Avonden 'Omgaan met verlies'

Noem mijn naam

Voor rouwen bestaat geen recept. De dood blijft een geheim voor ons allemaal. De een heeft een partner verloren, de ander een kind. Weer een ander een broer of zus. Bij de een is het een abrupt afscheid geweest, bij de ander geleidelijk. Maar altijd willen we betekenis geven aan zoiets dat zinloos lijkt: dood en gemis. Daarover rouwen is een doolhof waar iedereen zijn of haar eigen afslag moet kiezen. Rouwen om de dood van een geliefde betekent hard werken en altijd op je hoede zijn. Wat kan helpen, is inzicht in de weg die je als rouwende moet gaan. Misschien kunnen deze avonden je een handvat bieden. Misschien geven deze avonden door alle pijn en gemis heen betekenis aan datgene wat zo zinloos lijkt. Aan de avonden zijn geen kosten verbonden.

Plaats: De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100

Data: 8 en 22 november, 6 december 2018

Tijd: 20.00 uur

Info en opgave: Hans van der Bilt, T. 3612022,

E hlvdbilt@ziggo.nl

Marga Schipper, T. 3613403, E marga_boven@ziggo.nl

Het Weekbericht verschijnt iedere zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met korte mededelingen en activiteiten daaromheen.

Kopij uiterlijk donderdagavond vóór 19.45 uur inleveren via e-mail: weekberichtoase@gmail.com of internetsite: www.oase-meerzicht.nl