



Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. Er is in deze dienst een gedrukte liturgie.

Kerkdienst	aanvang 10.00 uur;
Voorganger	ds. Carina Kapteyn
Dienstdoend ouderling	Jaap van den Berg
Dienstdoend diakenen	Grietje Cusell en Wilma Wijers - Bruins
Organist	Jaap van der Giessen
Extra muziek	Cantorij o.l.v. Liselet van Gent
Lector	Gerard Kok
Lezing	Openbaring 7
Kindernevendienst	groep 1 t/m 8: o.l.v. Janneke Vooijs
Crèche	Carolien Lammers en Tirsa van Velzen
Koster	Marius Cusell
Beamerpresentatie	Taco Slagter
Uitdelen Weekbericht	Petra Roosma
Koffiedienst	Ellen en Jan Jonker
Collecten	1. Diaconie 2. Wijkwerk van De Oase
Liturgische kleur	wit
Naam van de zondag	10e zondag van de herfst; Laatste zondag van het Kerkelijk jaar- Gedachteniszondag

*Liederen voor de dienst
Lied: 217 : 1, 3 en 5
Orgelbijdrage*

*Gezongen drempelgebed
Gedachtenis van de namen
Gedicht
In het donker licht zien
schijnen
Psalm 598
Een litanie van licht en vrede
Lied 981 : 1, 4 en 5
De mensen van voorbij
Lied 423*

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Cusell, als dank voor hun vele werkzaamheden in onze gemeente en naar de familie Lammers, ter bemoediging.

Bij deze dienst

Vandaag noemen wij van gemeenteleden en naasten die in het afgelopen jaar zijn overleden. Met die namen mee komen de herinneringen aan anderen die al eerder zijn overleden. We zullen lichten ontsteken als teken dat het licht het altijd zal winnen van het duister. We lezen uit Openbaring 7. Er is een aparte orde van dienst. Mocht u behoefte hebben aan een nagesprek, dan kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon, ouderling of met ds. Carina Kapteyn. Ook zijn er na de dienst diverse mensen bereid om verder met u door te praten.

Er is oppasdienst voor de kinderen van 0-4 jaar, tijdens de hele dienst. U kunt uw kinderen brengen in de voorruimte direct naast de buitendeur. Deze kinderen zullen tijdens het slotlied de kerkzaal in komen om te delen in de zegen. Ook is er kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoollleeftijd. Deze kinderen kunnen in de kerkzaal plaatsnemen en zullen tijdens de dienst uitgenodigd worden naar hun eigen ruimte te gaan en komen ook tijdens de dienst weer terug in de kerkzaal. Mocht u de kinderen liever niet bij het gedenken aanwezig laten zijn, dan kunt u ze ook naar de oppasdienst brengen. Ze kunnen dan vanuit de oppasdienst naar de kindernevendienst gaan.

Opbrengr collecten

1e collecte Diaconie	€ 130,95
2e collecte Wijkwerk van De Oase	€ 137,90

Meer zicht op elkaar

We leven mee met Wout Houweling, Dunantstraat 670, nu zijn vrouw Lies is overleden. Al geruime tijd verbleef zij in Monteverdi. Onlangs verhuisde ze nog naar het Zalkerbos. Lies leefde al geruime tijd in een andere wereld. Het was moeilijk voor Wout en de familie om haar zo mee te maken. Steeds weer was er een beetje afscheid nemen. Afgelopen donderdag namen we in kleine kring voor het laatst afscheid van Lies. Daarbij lezen we woorden uit Romeinen 6 en Psalm 139 over God die ons vasthoudt, ook als wij zelf de weg niet meer weten. We zullen Lies op de 2e zondag van Advent gedenken en ene steentje voor haar in het doopvont leggen. We wensen Wout, Judith, Richard en verdere familie sterkte.

Een aantal gemeenteleden is herstellend van ingrepen. Wij wensen hen, zo mogelijk, een goed herstel toe en veel geduld als het herstel minder voorspoedig gaat dan gedacht. Voor sommigen is herstel niet meer mogelijk, wij bidden en hopen met hen dat zij nog een goede tijd hier mogen hebben, omringd door mensen die hen lief hebben.

Jarigen 80+ deze week

Vandaag zondag 25 november mw. M.E. Ilsen-Methuwer, zij wordt 80 jaar.

Op dinsdag november bereikt mw. D.A. Wolbeer-Slierendrecht, de hoge leeftijd van 93 jaar.

Op donderdag 29 november ds. J. Bonnes, hij wordt 81 jaar.

Op zaterdag 1 december mw. K. Jeu, zij wordt 90 jaar. We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Overlijden

Uit de kerkelijke ledenregistratie vernamen wij dat ons gemeentelid mevrouw K.C. van Reeuwijk - Jongste is overleden op 9 november 2018, in de leeftijd van 89 jaar. Zij woonde sinds april in WZH Oosterheem na haar verhuizing uit de Albrandswaard. Voor zover mogelijk werd contact met haar onderhouden door mevr. Els den Duijn. Wij wensen de familie van mevr. van Reeuwijk en ieder die haar zal missen de troostende nabijheid van God en mensen toe.

Afgelopen vrijdag heb ik, Carina, op persoonlijke titel, samen met Dick, Marga en vertegenwoordigers van de Pelgrim, meegedaan aan de voortgaande dienst in de Bethelkerk in Den Haag. In deze kerk is 24 uur per dag, 7 dagen in de week een kerkdienst gaande rondom de fam. Tamrazyan en het kinderpardon voor 400 kinderen in dit land. Meer informatie leest u hierover op de site van de PKN, onder het trefwoord Kerkasiel.

Agenda:

dinsdag 10.30-11.30 tijd voor jezelf en de ander (gespreksgroep over schitteren)
dinsdag 11.30-12.30 open huis, loopt gerust binnen!
woensdag 10.30-12.00 uur gespreksgroep gelijkenissen met ene twist (orthodoxe ketter), ook los per keer te volgen
woensdag 20.00 uur verdiepingsgesprek over het bijbelboek Openbaring

Rondom de vlam

Vanaf komende woensdag is er weer wekelijks Rondom de Vlam, een korte viering met stilte en bezinning. Elke week op woensdag van 19.00-19.45 uur. Dit jaar volgen we verschillende personages die voorkomen in het kerstatorium De Verhalen (dat zal worden uitgevoerd op Kerstmorgen). De serie diensten is in zijn geheel, maar ook los te volgen. Van harte welkom!



Klaverviermaaltijd

De ZWO-werkgroep serveert dinsdag 27 november om 18:00 uur een heerlijk driegangsmenu. Opbrengst voor diverse ZWO-projecten. Schrijf u in op de formulieren in de hal of bel Ria van Dam, tel. 3515107. (Werkgroep ZWO)

Spelletjesmarathon vrijdagavond

Op vrijdag 30-11 organiseert de taakgroep Jeugd van de POR een spelletjesavond/nacht voor jong en oud. Janneke Vooijs speelt met haar groep verder met een langdurend D&D spel. Een groep van de Tienertent speelt een eigen D&D spel. Maar er is ook plek om eigen bordspelen te spelen, neem bijvoorbeeld Catan, Monopoly of Cluedo. Enige voorwaarde is dat het niet digitaal is! De kerk is de hele nacht open, inloop vanaf 19:00 uur. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Vragen? Stel ze gerust! Gerda Vooijs, jeugdoudster wijkgemeente De Oase

7 bazuinen en hun boodschap

Zondag 2 december is de dienst voorbereid door een aantal gemeenteleden. Zij nemen u mee langs de zeven bazuinen uit Openbaring.

We staan samen stil bij de gevolgen en vragen ons af wat deze teksten van rampspoed ons te zeggen hebben. Is er ook nog hoop te vinden in deze moeilijke teksten? Wij nodigen onze gemeenteleden, oud en nog wat jonger, van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn.

Voor- en dankbedeboek

Vanaf zondag 2 december ligt er in de Oase een voor- en dankbedeboek voor u klaar. U kunt hierin de hele week uw intenties van zorg en dank opschrijven. Deze zullen elke zondag meegenomen worden in de gebeden van de gemeente. Dit boek vervangt de losse briefjes waar u uw intentie op kon schrijven. De taakgroep eredienst meent zo meer zorg voor uw intenties te hebben. In boekvorm worden ze met zorg omringt, terwijl de losse briefjes wel eens aan de waai gingen. We lossen hiermee ook een ander probleem op: het doosje dat aan het begin van de dienst op tafel werd gezet, werd wel eens vergeten. Door midden in de dienst, voor de gebeden het boek in handen van de voorganger te geven, zullen uw gebeden zeker stem krijgen tijdens de dienst.

Omdat de gebeden bedoeld zijn als stem van heel de gemeente, vragen wij u ook om regelmatig uw intenties op te schrijven. U kunt daarbij denken aan actuele zaken uit het nieuws die u beroeren, situaties in uw familie- of vriendenkring, of juist aan die situaties die u ter harte gaan, maar nergens het nieuws halen. Bij het specifiek noemen van namen vragen wij u van te voren na te vragen of hier door de persoon prijs op wordt gesteld. U kunt uw bede natuurlijk ook anonimiseren. We hebben allen een bijbelse opdracht gekregen om de zorgen en blijdschap van kerk en wereld in onze gebeden regelmatig bij God te brengen. We hopen dat ook u daarom de pen durft op te pakken en regelmatig een intentie wil opschrijven.

De taakgroep eredienst

Advent: "Geef licht aan kinderen in de kneel"

In de adventstijd (vanaf volgende week) voeren wij campagne voor Kinderen in de Kneel. Het gaat om kwetsbare kinderen, voor wie het leven vaak donker is. Het thema van de campagne luidt dan ook "Geef licht aan kinderen in de kneel". In de eerste week staan kinderen uit Zuid Afrika in de schijnwerper.

In de week daarna die uit Colombia, vervolgens uit Oekraïne, Myanmar en met kerst kinderen uit Syrië en Libanon.

Voor de dienst wordt telkens een kaart met informatie over de betreffende groep uitgereikt en is er een korte presentatie. Er wordt ook voor gecollecteerd en we hopen een mooi bedrag bij elkaar te brengen. De collecte is telkens een uitgangscollecte of een derde collecte. Meer informatie volgt in de weekberichten (Werkgroep ZWO)

Adventskalender

In de adventstijd leven we toe naar Kerst, het feest van God die mensen niet aan hun lot overlaat. Wij vieren dat Gods licht het wint van de duisternis. De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar dit prachtige feest. 'Hoop' is de rode draad door alle dagen van de adventskalender 2018.

De kalenders zijn verkrijgbaar in de hal voor € 1,00

Zendingserfgoedkalender

De afbeeldingen in deze interessante kalender komen van het Indonesische eiland Bali. Ze zijn gemaakt in de stijl van de typisch Balinese traditionele hofschilderkunst. Bali is voornamelijk Hindoeïstisch op een geheel eigen manier. Naast de schitterende schilderijen met Bijbelse thema's vindt u in de kalender informatie over het prachtige eiland, over de zendingsgeschiedenis en de kerk, over het Balinees Hindoeïsme en over de typische traditionele schilderkunst die *wajang* of *kamasan* stijl wordt genoemd. De prijs is € 9,00. U kunt de kalender ook reserveren via email diakonievandeoase@gmail.com

Boekentafel

Volgende week is er weer een boekentafel. Wij hebben boeken over kerstfeest, de nieuwste boeken en wat romans. Kom even kijken, misschien is er voor u een Sinterklaas of kerstgeschenk bij. Wilt u een speciaal boek kopen, bel ons dan, wij verzorgen de bestelling. Zoals gewoonlijk is de opbrengst van de boekentafel voor de wijkkas. Trudy Kamminga tel 3214076

Bijeenkomst wijkkerkenraad op 14 november

Woensdag 14 november hield de wijkkerkenraad van de Oase een vergadering, waarin de gemeentelieden uitgenodigd waren voor het kennen en horen van het conceptrapport "Dichterbij" van de PGZ. De voorzitter van de AK, Jos Nouwt was aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het geven van toelichting op het rapport. De aanwezigen stonden positief tegenover het voornemen van decentralisatie. Opmerkingen en kanttekeningen vanuit de vergadering worden aan de Algemene Kerkenraad doorgegeven. Na vertrek van de gasten werd de begroting 2019 van de Oase besproken en vastgesteld. De stand van zaken in het onderzoek naar het bestuurlijk samengaan van de POR is besproken. Naar verwachting is het concept eindrapport eind dit jaar gereed. Een uitgebreid verslag van de vergadering kunt u opvragen bij de scriba, Els Alebregtse (scribavandeoase@gmail.com)

Speculaasactie:

Bedankt voor alle bestellingen die doorgegeven zijn aan de World Servants. Onze bakker in Nunspeet heeft zijn uiterste best gedaan om alles zo lekker mogelijk te laten smaken. In verband met de bijzonderheid van deze dienst zullen de producten uit respect niet na de dienst worden meegegeven. De World Servants zijn morgenavond 26 november aanwezig in de kerk. U kunt dan uw bestelling ophalen vanaf 19:30 uur tot 20:30 uur. Mocht dit niet uitkomen kunnen we de producten tegen een kleine vergoeding ook bezorgen. U kunt dan contact met ons opzoeken via: world.servants.zoetermeer@gmail.com of 06-48538112.



Meditatie

Dinsdag 4 december is er weer meditatie in de Pelgrimskerk. We beginnen zoals altijd met een ontspanningsoefening.

Daarna zullen we een gedeelte uit de Messiah van Handel beluisteren en mediteren over de tekst en muziek.

Een prachtig oratorium dat juist in deze tijd van het jaar veel uitgevoerd wordt. Het bezingt de komst van de Messias. Aanvang: 13.30 uur. Van harte uitgenodigd! Marga Schipper, T 3613403, E marga_boven@ziggo.nl of Joke den hertog, T 3315855, E f2hjfdenhertog@hetnet.nl

Elkaar zien – een uitnodiging aan alle Zoetermeerders

Maak kennis met de straatjongeren van Buurtwerk, de vrouwen van El Qibla, het team van Halte 2717, licht gehandicapten van Middin/Perron 1, de puberstemmen van het Alfrinkcollege. Zien we ze staan – zien ze ons zitten?

Op woensdag 28 november organiseert het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) samen met de gemeente en het Forum de Dag van de Dialoog, met als landelijk thema "Elkaar zien".

Dag van de Dialoog in Zoetermeer, Stad van Compassie

Woensdag 28 november 2018, Aanvang 20.00u
Locatie: de Trouwzaal – waar partners elkaar in de ogen kijken – in het Forum

Info en opgave:

ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com

Cd-presentatie Iddo van der Giessen

Op zaterdag 1 december, 15.00 uur, presenteert Iddo van der Giessen met trombonist Joram van Ketel de cd 'Wachet auf' in de Goede Herderkerk in Rotterdam Schiebroek (Kastanjeplein 28). Eén van de stukken die beide musici hebben opgenomen, Morceau Symphonique van Alexandre Guilmant, speelden zij na afloop van Iddo's laatste dienst in de Oase afgelopen december. Verder nog een imposant werk voor de twee instrumenten over 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' van Jan Koetsier, muziek van Bach en Mendelssohn en een première van componist Ad Wammes. Dit is de kans om te horen waar Iddo tegenwoordig musicceert. Er is een videoscherm om de verrichtingen achter de speeltafel te volgen en de toegang is gratis. Wees van harte welkom in de Goede Herderkerk!

Alpha-cursus

De Alpha-cursus begint op 17 januari 2019 om 20.00 uur in de Kapelaan.

Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom, of je nou gelovig bent of niet, katholiek of protestant. Alpha geeft je de kans om je geloof te onderzoeken en te verdiepen.

De avonden, behalve de 1^e avond, beginnen we met een maaltijd. Samen eten geeft mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen.

In kleine groepen praten over eigen vragen. Alle vragen mogen gesteld worden; Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of bedreigend wordt gezien.

Meer info

Fons van der Linden 0646204447

of fvdllinden@casema.nl

Nico Andriessen

0634399234 of j.n.andriessen@ziggo.nl

Marijke Duijkers 0793419930 of

hansduijkers@ziggo.nl