



Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

Kerkdienst	Jeugddienst, aanvang 10.00 uur
Voorganger	ds. Carina Kapteyn
Dienstdoend ouderlingen	Gerda Vooijs
Dienstdoend diakenen	Riet Klom en Petra Roosma
Organist	Arie Vooijs
Lezingen	uit Openbaringen 8, 9, 10 en 11
Lector	Simrit van Velzen
Kindernevendienst	Trudy Sneller
Crèche	Els Rijksen en Ilona van der Zwan
Koster	Evert de Graaf
Beamerpresentatie	Jan Jonker
Uitdelen Weekbericht	Suze Mesman
Koffiedienst	Coby Lagas en Inge van Eekelder
Collecten	1) Diaconie 2) Missionair Werk
Liturgische kleur	paars
Naam van de zondag	1e zondag van de Advent

Liederboek voor de dienst
Lied uit kerstoratorium
Orgelbijdrage

Lied 288
Lied 'Ken je dit verhaal'
Lied 769 : 1 en 6
Lied 997
Projectlied
Lied 970

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar het echtpaar Ermerins-Kleinman, Jagersbos 43, 2716 JC, zij zijn vandaag 60 jaar getrouwd en naar mw. K. Jue, Savelsbos 168, 2716 HH, zij werd gisteren 1 december 90 jaar.

Kindernevendienst

Bericht uit de hemel – Openbaring 1:9-11+8:1-4



Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel

meer.

Meer zicht op elkaar

we wensen Liesbeth Bijnaard weer ene goede en gezegende tijd toe bij haar familie in Suriname. We leven mee met die gemeenteleden die in de komende tijd weer behandelingen moeten ondergaan. Een soms zeer intensieve en kracht-vragend periode. We hopen dat u ook in deze tijden omringd wordt met liefde van naasten en ervaart dat God ook in deze tijden mensen als engelen op uw pad kan brengen.

Dankbetuiging

Langs deze weg wil ik iedereen danken, die op enigerlei wijze, hetzij door gesprek, telefoon of post, gereageerd hebben op het overlijden van mijn vrouw Elizabeth van der Wal.

Het meeleven in deze moeilijke tijd heeft ons goed gedaan! Speciaal door ds. Carina Kapteyn, voor en tijdens de begrafenis.

Wout Houweling

Licht voor kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika

Uitgangscollecte 1ste advent:

Tijdens advent collecteren wij voor Kinderen in de Knel. Het thema luidt "Geef licht aan kinderen in de knel". Vandaag staan kinderen uit Zuid Afrika in de schijnwerper, in de weken daarna die uit Colombia, uit Oekraïne en Myanmar. Met Kerst kinderen uit Syrië en Libanon. Voor de dienst wordt telkens een ansichtkaart met informatie over de betreffende groep uitgereikt en is er een korte presentatie. Er is ook telkens een uitgangscollecte

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ook bieden ze bijbelonderwijs en helpen ze bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Jarigen 80+ deze week

Op dinsdag 4 december mw. M.J. Aardse-Wetsteijn, Albrandswaard 242, zij wordt 83 jaar en dhr. J.L. Heemskerk, Kooiënswater 51, hij wordt 88 jaar.

Op zondag 9 december mw. N. Ermerins-Kleinman, Jagersbos 43, zij wordt 82 jaar en dhr. J.W. Ypenburg, Waterland 12, hij wordt 84 jaar.

We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Opbrengst collecten

1e collecte Diaconie	€ 156,20
2e collecte Wijkwerk van De Oase	€ 149,95

Rondom de vlam

Woensdag 5 december is er de tweede korte viering met stilte en bezinning in de serie Rondom de Vlam van 19.00-19.45 uur. Op 5 december staat Elisabeth centraal, één van de personages die voorkomen in het kerstoratorium De Verhalen (dat zal uitgevoerd worden op Kerstmorgen). De serie diensten is in zijn geheel, maar ook los te volgen.

Van harte welkom!

De Oase: afwegingen naar herinrichting

Zoals beloofd, komen de presentatie die ds. Carina Kapteyn gaf op zondag 11 november, plus de tekst van haar gesproken toelichting dezer dagen op de website van de Oase. Daarvoor wordt een goed vindbare plek gemaakt. Op zondag 9 december zal na de dienst het gesprek over ons kerkgebouw worden voortgezet. Hopelijk doet u dan ook (weer) mee.

Samak-Samen Actief

Dinsdag 4 december 14.00 uur komen wij bij elkaar in de Oase.

Anneke Laarman.

Expositie de Oase

27-11-2018****26-02-2019

Aan de muren hangen schilderijen van Xandra Laperre. Olieverf op linnen, centrale thema is "kinderen".

Kinderen die plezier maken in alle jaargetijden. Alles draait om het nageslacht, daar heeft de schepper de wereld voor gemaakt. Wie herinnert zich zijn kinderjaren en gaat niet gelijktijdig lachen... Daarom vinden ouderen vreugde in kinderen. Xandra is al zolang ze zich herinnert kunstenaar, medeoprichter van kunstenaars groep 1819, de kunst rotonde waar buitenkunst hangt, het NH Hotel in Rokkeveen en goed benaderbaar. Kijk ook op www.xandalaperre.nl

De vitrinekasten

Zijn vol werk van Atelier Feniks, die Breg van Dam via privé contact mag tonen Het atelier maakt deel uit van Scorlewald, een instelling van de Raphaël stichting uit Schoorl (NH). De mensen van het atelier zijn dan ook blij om wat zij maken, het aardewerk, maar ook hele serviezen. En dat is wederzijds, omdat wij het mogen tonen. Folders van de stichting liggen er ter verduidelijking en om mee te nemen .

Evert de Graaf

Adventskalender

Vandaag is 1^{ste} advent. We leven we toe naar Kerst, het feest van God die mensen niet aan hun lot overlaat. Wij vieren dat Gods licht het wint van de duisternis. De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar dit prachtige feest. 'Hoop' is de rode draad door alle dagen van de adventskalender 2018.

De kalenders zijn verkrijgbaar in de hal voor € 1,00

Zendingserfgoedkalender

De afbeeldingen in deze interessante kalender komen van het Indonesische eiland Bali. Naast de schitterende schilderijen met Bijbelse thema's vindt u in de kalender informatie over het prachtige eiland, over de zendingsgeschiedenis en de kerk, over het Balinees Hindoeïsme en over de typische traditionele schilderkunst die *wajang* of *kamasan* stijl wordt genoemd. De kalender is verkrijgbaar in de hal. Prijs is € 9,00.

Voorbedenbrief december

U kunt een exemplaar van de Voorbedenbrief december 2018 meenemen van de tafel in de hal. Het dagelijkse gebedsonderwerp wordt ook digitaal weergegeven, op de homepage van website www.pwgderegenboog.nl. Op deze website vindt u ook een digitaal exemplaar van de volledige voorbedenbrief. "De kracht van een mens is het gebed." (Dietrich Bonhoeffer)

Meditatie



Dinsdag 4 december is er weer meditatie in de Pelgrimskerk. We beginnen zoals altijd met een ontspanningsoefening. Daarna zullen we een gedeelte uit de Messiah van Handel beluisteren en mediteren over de tekst en muziek. Een prachtig oratorium dat juist in deze tijd van het jaar veel uitgevoerd wordt. Het bezingt de komst van de Messias. Aanvang: 13.30 uur. Van harte uitgenodigd!

Marga Schipper, T 3613403, E marga_boven@ziggo.nl
of Joke den hertog, T 3315855,
E f2hjfdenhertog@hetnet.nl

De Bovenkamer

Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken naar stilte en bezinning? Kom dan in De Bovenkamer! Iedere donderdag in de Advent is de bovenruimte van de Pelgrimskerk daarvoor de plek. Er is een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed

Data: iedere donderdag tot en met 20 december. Thema: Hoop

Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)

Plaats: De Pelgrim in de Pelgrimskerk

Info: Joke Westerhof, 3169379,

tomenjoke.westerhof@planet.nl

Digitaal toezeggen Kerkbalans 2019

Wil u meedoen met digitaal toezeggen Kerkbalans 2019, maar heeft u zich nog niet aangemeld?

Stuur dan vóór 15 december 2018 een mail naar kerkbalans@pgzoetermeer.nl

Bij voorkeur met uw registratienummer of uw naam en adres.

Waarom meedoen?

Uw digitale toezegging wordt automatisch verwerkt in de bijdrageadministratie. Er komt dus geen handwerk meer aan te pas.

Vrijwilligers hoeven in januari niet op pad te gaan om de envelop bij u te bezorgen en weer op te halen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Wijkraad van Kerkrentmeesters

Schuif aan bij de Tafel van Hoop - 18 december

met en voor Rahel en Eden, vluchtelingen uit Eritrea. Er zijn voor elkaar. Rahel voor haar kinderen met wie ze eindelijk herenigd is. Eden zocht haar zieke moeder op in Somalië. Samen koken zij een Eritrese maaltijd voor ons – om de kosten te vergoeden. Zijn wij er ook voor hen, geven we voor hen? Op 18 december organiseren wij de Tafel van Hoop. Een sponsordiner met fijne gerechten en mooie ontmoetingen. Elkaar zien: oude en nieuwe Nederlanders. Schuift u aan, doet u mee?

18 december 2018, om 18.00u

Opgave voor 17 december bij: Jacqueline Gravesteyn (0611653972) of Flip Bakker (0624689649) Perron 1, Schiebroekstraat 1, Oosterheem

Advent, gezegd en gezongen

In de verwachting van het Christus-Feest wordt op zondag 9 december een Advent Festival of Lessons and Carols gehouden in de Oude Kerk. In deze viering worden negen lezingen (Lessons) over de verwachting van de Messias afgewisseld met negen kerstliederen (Carols), zowel koorwerken als samenzang.

Aan deze bijzondere dienst werken mee het Projectkoor Oude Kerk, onder leiding van dirigent Ronald de Jong, Iddo van der Giessen, cantor-organist van de Goede Herder Kerk in Rotterdam-Schiebroek, en voorganger ds. C.H. Wesdorp.

Komt allen en beleef het mee: 18.30 uur, Dorpsstraat 59. Voor informatie, zie

www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor

Jaap van der Giessen

Doe je met ons mee?

In de kerstavond dienst (24 december 21.30 uur) willen we veel kerstliederen zingen. Voor het begeleiden van de liederen zoeken we nog muzikanten die 1 of meer liederen wil meespelen. Jaap van der Giessen is de organist in deze dienst. Samen met Arie Vooijs zal hij jullie zonodig begeleiden. Arie verzorgt de muziek. Het lijkt ons leuk dat ieder lied met andere instrumenten begeleid wordt. Bespeel je een instrument, meld je dan aan bij Arie of Jaap en doe met ons mee. Het maakt niet uit of je een beginnend of gevorderde speler bent. Het is vooral leuk om samen de kerstliederen te begeleiden.

Arie Vooijs

Voor- en dankbedeboek

Vanaf vandaag ligt er in de Oase een voor- en dankbedeboek voor u klaar. Omdat de gebeden bedoelt zijn als stem van heel de gemeente, vragen wij u om regelmatig uw intenties hierin op te schrijven. U kunt daarbij denken aan actuele zaken uit het nieuws die u beroeren, situaties in uw familie- of vriendenkring, of juist aan die situaties die u ter harte gaan, maar nergens het nieuws halen. Bij het specifiek noemen van namen vragen wij u van te voren na te vragen of hier door de persoon prijs op wordt gesteld. U kunt uw bede natuurlijk ook anonimiseren. Uw intenties zullen elke zondag meegenomen worden in de gebeden van de gemeente. We hebben allen een bijbelse opdracht gekregen om de zorgen en blijdschap van kerk en wereld in onze gebeden regelmatig bij God te brengen. We hopen dat ook u daarom de pen durft op te pakken en regelmatig een intentie wil opschrijven.

De taakgroep eredienst

Decemбернаummer Kerk in Zoetermeer "Hoop"

Het decemбернаummer van Kerk in Zoetermeer, uitgave voor alle PGZ-leden en -wijkgemeenten, gaat in op het thema "Hoop".

Er liggen nummers in de kerk om in te zien, mee te nemen en door te geven. Meer nummers nodig? Zelf een nummer ontvangen? Mail naar nfo@kerkinzoetermeer.nl.

Redactie Kerk in Zoetermeer

Digitale weekbericht

Wilt u het weekbericht voortaan al op vrijdag vanuit uw email lezen? Dan kunt u een gratis abonnement op het digitale weekbericht aanvragen door een mailtje te sturen naar scribavandeoase@gmail.com of weekberichtoase@gmail.com

Het Weekbericht verschijnt iedere zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met **korte mededelingen en activiteiten daaromheen.**

Kopij uiterlijk donderdagavond vóór 19.45 uur inleveren bij Jan Koster, Beijerland 14, 2716 CM Zoetermeer, Tel. 321 42 26 of via e-mail: weekberichtoase@gmail.com of internetsite: www.oase-meerzicht.nl