



Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

Kerkdienst	aanvang 10.00 uur
Voorganger	ds. Dick Sonneveld
Dienstdoend ouderling	Els Alebregtse
Dienstdoend diakenen	Hilde Maassen, Wout van Goeverden
Organist	Arie Vooijs
Lector	Wim de Rooij
Lezing	Openbaring 10
Kindernevendienst	groep 1 t/m 8: o.l.v. Marcia Uiterdijk
Crèche	Miranda en Ilona v.d. Zwan
Kosters	Peter v.d. Broek
Beamerpresentatie	Jennifer v. Werkhoven
Uitdelen Weekbericht	Annie Huls
Koffiedienst	Adri de Mos, Cleo MacIntosh
Collecten	1. Diaconie 2. Pastoraat PKN
Liturgische kleur	paars
Naam van de zondag	2e zondag van de Advent

*Lied voor de dienst
Lied 442
Orgelbijdrage*

*Psalm 78 : 1
Lied 445 : 2 en 4
Lied 324
Projectlied
Lied 438
Lied uit kerstoratorium*

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebuis wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. J. Heeringa, en naar familie Turfboer, beiden ter bemoediging.

Meer zicht op elkaar

Ab Heemskerk zal in de komende tijd verschillende bestralingen moeten ondergaan in een ziekenhuis. Natuurlijk brengt dit een en ander aan spanning met zich mee. Daarom wensen we Ab en Thea heel veel kracht toe. In onze gemeente zijn er meerdere leden die momenteel dit traject van onderzoek, bestraling en behandeling moeten doorlopen. We wensen u daarbij veel moed, kracht en zegen toe. Maar ook moed om vragen te durven stellen als u iets niet begrijpt, het geduld om de soms lange perioden van onzekerheid te doorstaan en die vechtlust om de strijd tegen uw ziekte aan te gaan. En soms, ja ook dat, de rust om te aanvaarden dat er niet meer mogelijk is... Mocht u hierbij behoefte hebben aan gesprek, dan zijn we vanuit de taakgroep pastoraat altijd bereid om naar u te luisteren.

Opbrengst collecten 2 december

1e collecte Diaconie	€ 110,90
2e collecte Missionair werk en kerkgroei	€ 92,00

Jarigen 80+ deze week

Vandaag 9 december mw. N. Ermerins-Kleinman, zij wordt 82 jaar en dhr. J.W. Ypenburg, hij wordt 84 jaar.
Op dinsdag 11 december mw. J.M. Noordijk-de Hoogh, zij wordt 85 jaar.
Op zaterdag 15 december mw. C.M. Riekerk-Hardenberg, zij wordt 80 jaar en dhr. H. Dekker, hij wordt 82 jaar en op diezelfde datum ook dhr. L. van Wijk, hij wordt 86 jaar.

We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Kindernevendienst: Een nieuw begin



Johannes, krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: 'Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat

verkeerd was en begin opnieuw!' God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden.

Uitgangscollecte 2ste advent: Licht voor werkende kinderen in Colombia

Tijdens advent collecteren wij voor Kinderen in de Knel. Het thema luidt "Geef licht aan kinderen in de knel" Vorige week hebben we gehoord over kinderen in Zuid-Afrika. Vandaag staan kinderen uit Colombia in de schijnwerper, in de weken daarna die uit Oekraïne en Myanmar. Met Kerst vluchtelingen-kinderen uit Syrië in Libanon. Voor de dienst wordt telkens een ansichtkaart met informatie over de betreffende groep uitgereikt en is er een korte presentatie. Na de dienst is er een uitgangscollecte. Als je door de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen Colombiaanse kinderen moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een donkere omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Via een lokale partnerorganisatie biedt Kerk in Actie wekelijks ondersteuning aan kinderen en tienermoeders. Een aantal kansarme jongeren kunnen zelfs een professionele koksopleiding volgen. De bevolgen medewerkers maken hun zware bestaan een stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid

van deze kinderen en hun toekomstkansen. Geef in de collecte om zulke Kinderen de Knel LICHT te geven. Mensen gezocht!!

Denkt en praat u mee over ons kerkgebouw?

Na afloop van de dienst willen we graag wederom met u in gesprek over ons kerkgebouw. Na de koffie en thee nodigen we u van harte uit om mee te praten.

Kerk In Actie Magazine "LICHT" - om mee te nemen.

In de hal van de kerk ligt het Kerk in Actie Magazine "LICHT". Het geeft informatie over de advents-campagne van Kinderen in de Knel (zie boven), beschrijft allerlei wetenswaardigheden en leuke dingen voor de vrije tijd. Neem een exemplaar mee en laat u informeren.

Zendingserfgoedkalender: nog enkele verkrijgbaar

In de hal zijn mooie kalenders voor 2019 verkrijgbaar, waarin u een en ander kunt zien over schilderkunst op Bali. Prijs is € 9,00.

Rondom de Vlam

Woensdag is er om 19.00 uur weer Rondom de Vlam, een mooi moment van bezinning midden de in week. Komt u ook? Deze keer staan we stil bij de herders. We zingen samen, lezen en bidden. Ook zijn er momenten van stilten. Een bijzondere manier om zo samen met elkaar toe te leven naar Advent. Ook volgende week woensdag is nog er een viering.

Vieringen Maaltijd van de Heer

Op vrijdag 14 december is er een korte viering van de Maaltijd van de Heer om 14.00 uur. Deze viering duurt een half uur en toegankelijk met rollator, scootmobiel of stok. **We vieren samen in de Voorhof.** Na afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken; dit is niet verplicht. Op zondag 16 december vieren we in de morgendienst ook de Maaltijd van de Heer. We lezen dan weer verder uit Openbaring.

Advent-momenten op de Amalia

Komt u ook een keer de adventsvieringen van de prinses Amaliaschool meemaken? De kinderen vinden het erg leuk als wij van de kerk ook een keer op school komen meevieren. Het kost u maar een klein beetje tijd...maar is de moeite meer dan waard! **Dinsdag om 12.45** uur op school: Schansbos 3.

Weg van de wijzen: een wandeltocht onder de sterren

Op 15 december is er een speciale kerstwandeling voor jong en oud rondom de Oase. Deze wandeling is een speciale editie van de Kliederkerk. Iedereen kan meedoen, ook met rolstoel of wandelwagen.

Vanaf 15.30 uur is de Oase open en is iedereen welkom om wat lekkers te drinken, elkaar te ontmoeten en bezig te zijn met verschillende kerstspellen en -werkjes.

De wandeling start om 16.30 uur. Onderweg kom je verschillende personen uit het kerstverhaal tegenkomen: de humeurige en drukke herbergier, een verdwaalde wijze, misschien ontmoet u zelfs wel de zwangere Maria? Van elke figuur die je tegenkomt krijgt je iets bijzonders.

Na de wandeling ben je weer welkom in de Oase, daar kan weer even opwarmen met lekkere warme chocolademelk en wat lekkers. Jij loopt toch ook mee? En neem gerust gasten, vrienden, vriendinnen en andere belangstellenden mee! **Maar...** deze tocht kan natuurlijk niet gelopen worden zonder mensen die bereid zijn om een uurtje de rol van een personage uit het kerstverhaal op zich te nemen. We zijn dus

op zoek naar een ongeduldige herbergier met een vol huis, naar een ambtenaar die mensen probeert in te schrijven, naar een zenuwachtige Jozef vol zorgen om zijn hoogzwangere vrouw...of wie dan ook maar. Wilt u op zaterdag 15 december van 16.30-17.30 een uurtje tijd opofferen en meedoen? Meldt u dan zo spoedig mogelijk aan bij ds. Carina Kapteyn, dsmckapteyn@gmail.com, 06-49979513.

Lezen met het hart/Contextueel bijbellezen

Op donderdag 13 december zullen "Lezen met het hart" en "Contextueel bijbellezen" gecombineerd plaatsvinden in de **Bethelkapel in Den Haag van 20.00-22.00 uur. Als onderdeel van de doorlopende kerkdienst die daar wordt gehouden voor de Armeense familie die daar verblijft.** Om parkeeroverlast voor de burens te beperken, verzoekt de Bethelkapel om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Daartoe verzamelen we op 13 december om uiterlijk 18.55 uur op de Mandelabrug, station Zoetermeer, richting Den Haag CS. U dient zelf voor een geldig vervoersbewijs zorg te dragen. Als u niet per openbaar vervoer kunt reizen, kunt u zich voor het meerijden per auto (vanaf de Regenboog om 19.00 uur) opgeven bij Piet Boudeling, 06-53642021, info@boudeling.nl. U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid reizen. Adres Bethelkapel: Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag.

Digitaal toezeggen Kerkbalans 2019

Wil u meedoen met digitaal toezeggen Kerkbalans 2019, maar heeft u zich nog niet aangemeld?

Stuur dan vóór **15 december 2018** een mail naar kerkbalans@pgzoetermeer.nl

Bij voorkeur met uw registratienummer of uw naam en adres. **Waarom meedoen?**

Uw digitale toezegging wordt automatisch verwerkt in de bijdrageadministratie. Er komt dus geen handwerk meer aan te pas. Vrijwilligers hoeven in januari niet op pad te gaan om de envelop bij u te bezorgen en weer op te halen. Alvast bedankt voor uw meedewerking! Wij kraad van Kerkrentmeesters.

Wie komt ons helpen?

Dinsdagmiddag 18 december a.s. wil Magisch Zoetermeer in samenwerking met een aantal horeca ondernemers en heel veel vrijwilligers voor meer dan 100 eenzame ouderen een gratis kerstlunch verzorgen. Om dat mogelijk te maken zoeken we nog naar plm. 15 vrijwilligers die elk 2-3 ouderen met hun eigen auto willen ophalen en na de lunch weer thuisbrengen.

Als je ons kunt en wilt helpen, neem dan contact op met de coördinator vervoer: Ton Jense. Hij is bereikbaar op 06-48068359 of via email: webmaster@uvv-zoetermeer.nl

Tafels van Hoop op 18 december in Perron 1

Een maaltijd met en voor Rahel en Eden, vluchtelingen uit Eritrea. Er zijn voor elkaar. Rahel voor haar kinderen met wie ze eindelijk herenigd is. Eden zocht haar zieke moeder op in Somalië. Samen koken zij een Eritrese maaltijd voor ons – om de kosten te vergoeden. Zijn wij er ook voor hen, geven we voor hen? Wij organiseren de Tafel van Hoop. Een sponsordiner met fijne gerechten en mooie ontmoetingen. Elkaar zien: oude en nieuwe Nederlanders. Schuift u aan, doet u mee?

18 december 2018, om 18.00u

Perron 1, Schiebroekstraat 1, Oosterheem

Opgave bij: Jacqueline Gravesteyn (0611653972) of Flip Bakker (0624689649)

Het Weekbericht verschijnt iedere zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met korte mededelingen en activiteiten daaromheen. Kopij uiterlijk donderdagavond vóór 19.45 uur inleveren via e-mail: weekberichtoase@gmail.com of internetsite: www.oase-meerzicht.nl