



Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

Kerkdienst	aanvang 10.00 uur - viering Maaltijd van de Heer
Voorganger	ds. Carina Kapteyn
Dienstdoend ouderling	Els Alebregtse
Dienstdoend diakenen	Grietje Cusell en Suzanne Granneman
Organist	Jaap van der Giessen
Lector	Petra Roosma
Lezingen	Openbaring 12 : 1-6, 7-12 en 13-17
Kindernevendienst	groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
Crèche	John Rijksen en Tirza van Velzen
Kosters	Marius Cusell
Beamerpresentatie	Deborah de Korte
Uitdelen Weekbericht	Els Rijksen
Koffiedienst	Els en Dick den Duijn
Collecten	1. Diaconie 2. Wijkwerk van De Oase
Liturgische kleur	wit
Naam van de zondag	3e zondag van de Advent

Lied voor de dienst: Lied 450
Welkom
Kaars aansteken en gedichtje
Meditatief orgelspel
Groet en bemoediging
Lied 438 : 1 en 3
Gebed en project kindernevendienst
Schriftlezing Lied 482 : 3
Schriftlezing Lied 755 : 1
Schriftlezing
Overdenking
Lied 441 : 5, 6 en 10
Projectlied
Voorbeden, dankgebed, stil gebed
Lied van de andere weg
Maaltijd van de Heer
Lied 466 : 5
Psalm 117d
Dankwoorden
Psalm 146a : 1, 3 en 7
Zegen

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiabus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. A. Heemskerk, ter bemoediging en naar het echtpaar de Graaf, zij waren 8 december 40 jaar getrouwd.



Kindernevendienst Vreugde

In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Zelfs de tempel is onheiligt. Maar er komt een dag dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn.

Mensen komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst.

Meer zicht op elkaar

Op 18 december zijn Olga en Gerard Kok 50 jaar getrouwd. Ze zijn heel dankbaar dat ze dit samen mogen beleven en vieren. Wij delen met hen die dankbaarheid en wensen ze een feestelijke en gezegende dag toe.

We wensen die gemeenteleden die te maken hebben met zorgen veel sterkte. Het valt soms niet mee om te moeten wachten tot er meer duidelijkheid is, of het nu gaat om behandelingen die mogelijk gaan starten, om uitslagen van onderzoeken of tentamens, om het wel of niet verkrijgen van financiële duidelijkheid, of om nog weer andere zaken. Ook denken we aan hen die opzien tegen de dagen die komen, omdat het gemis dan weer zo gevoeld wordt van naasten die er niet zijn, de lege plek aan tafel. Een overlijden, ruzie of verbroken contacten kunnen juist deze dagen zo'n pijn doen. Mag er door het kerstverhaal ook iets van troost in uw hart voelbaar zijn.

Jarigen 80+ deze week

Op donderdag 20 december dhr. K. Baartse, hij wordt 82 jaar en op vrijdag 21 december dhr. C.L.H. Krispijn, hij wordt 80 jaar.

De week-agenda:

Maandag kerstmiddag van de ouderensoos
dinsdag 10.30-11.30 gespreksgroep
dinsdag 11.30-12.45 open Oase
dinsdag 12.45-13.30 adventsviering op pr. Amaliaschool
woensdag 10.30-11.30 gespreksgroep rondom parabellen gebaseerd op het evangelie
woensdag 19.00-19.45 adventsviering Rondom de Vlam: de Wijzen
Vrijdag 21 december is er **geen** tienertent of gespreksgroep

Diensten in de komende tijd

- Zondag 23 december: 10.00 uur
- Kerstavond 24 december: 19.30 uur kerststaldienst in de stal van de familie Dijkshoorn, Vierde Stationsweg (naast het tuincentrum Driesprong)
- 21.30 uur Kerstnachtzang "Wat een geschenk!"
- Kerstmorgen 25 december: 10.00 uur: Kerstoratorium De verhalen
- Zondag 30 december: 10.00 uur morgendienst
- Maandag 31 december oudjaar: 19.30 uur: oecumenische vesper
- Dinsdag 1 januari: 10.30 nieuwjaarswensen, ontmoeting en samen liederen zingen
- Zondag 6 januari: 10.00 uur morgendienst met doopgedachtenis en Maaltijd van de Heer

Wie komt ons helpen?

Dinsdagmiddag 18 december a.s. wil Magisch Zoetermeer in samenwerking met een aantal horeca ondernemers en heel veel vrijwilligers voor meer dan 100 eenzame ouderen een gratis kerstlunch verzorgen. Om dat mogelijk te maken zoeken we nog naar plm. 15 vrijwilligers die elk 2-3 ouderen met hun eigen auto willen ophalen en na de lunch weer thuisbrengen.

Als je ons kunt en wilt helpen, neem dan contact op met de coördinator vervoer: Ton Jense. Hij is bereikbaar op 06-48068359 of via email: webmaster@uvv-zoetermeer.nl.

Opbrengst collecten zondag 9 december

1e collecte Diaconie € 122,30
2e collecte Pastoraat PKN € 87,91

Uitgangscollecte 3e advent:

Licht voor weeskinderen in Oekraïne

Tijdens advent collecteren wij voor Kinderen in de Knel. Het thema luidt "Geef licht aan kinderen in de knel". Afgelopen twee weken hebben we gehoord over kinderen in Zuid-Afrika en Colombia. Vandaag staan kinderen in Oekraïne in de schijnwerper, volgende week die in Myanmar. Met Kerst vluchtelingen-kinderen uit Syrië in Libanon. Voor de dienst wordt telkens een ansichtkaart met informatie over de betreffende groep uitgereikt en is er een korte presentatie. Na de dienst is er een uitgangscollecte.

Veel weeskinderen en kinderen met gedrags-problemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

Geef in de collecte om deze kinderen LICHT te geven. Ook kunt u doneren via de bankrekening.

NL66 RABO 037371291 t.n.v. Diaconie Oase o.v.v. "Adventscampagne"

Voor meer info zie: kerkinactie.nl/projecten/kerst

Kerk In Actie

Magazine "LICHT" - om mee te nemen

Op de tafel naast het orgel ligt het Kerk in Actie magazine Magazine "LICHT". Het geeft informatie over de adventscampagne van Kinderen in de Knel (zie boven), beschrijft allerlei wetenswaardigheden en leuke dingen voor de vrije tijd. Neem een exemplaar mee en laat u informeren.

Tafels van Hoop op 18 december in Perron 1

Vorige week zondag zijn flyers uitgereikt over de Tafel van Hoop, die op dinsdag 18 december om 18:00 uur wordt gehouden in Perron 1. Het is een tafel waaraan ook vluchtelingen en statushouders aanschuiven om hen te laten voelen dat zij welkom zijn. Tevens is het sponsor-maaltijd om gezinshereniging mogelijk te maken.

Kom gezellig eten en neem zo mogelijk anderen mee. Zie: perron1zoetermeer.nl/tafel-van-hoop-maaltijd.

U kunt zich tot maandag ochtend opgeven via email info@perron1zoetermeer.nl of sms/telefoon 06-21 68 19 88

Marius Cusell

World Servants Zoetermeer spetterend het jaar uit

Op zaterdag 29 december duikt World Servants Zoetermeer samen met alle andere World Servants-groepen in Voort-huisen het ijskoude water in. Als we meer dan € 1.000 op-halen, duikt dominee Dick Sonneveld met ons mee! In de kerken krijgen we de vraag of we hem dit wel aan moeten doen, daarom leggen we het lot van Dick in uw handen. De World Servants hebben twee bakjes waarin u geld kunt doneren. Doe een donatie in het bakje "VOOR" als Dick mee moet duiken en een donatie in "TEGEN" als Dick veilig aan wal moet blijven. Voor het lot van Dick geldt dat de hoogste opbrengst telt! De tussenstand op dit moment is dat Dick aan de wal moet blijven, dus doneer vooral "VOOR" zodat hij toch mee duikt!

Kerst Inn Zoetermeer 2018

Eerste kerstdag 16.00 tot 21.00 uur in 't Centrum, Frans Halsstraat 1, Zoetermeer, Kerst in een gezellige traditionele sfeer. Iedereen welkom die met kerst graag geniet van het gezelschap van anderen. Ontmoeting, muziek, een verhaal, een spelletje, heerlijk buffet, vertrouwde kerstliedjes. Loop binnen tussen 16.00 en 21.00 uur. Toegang vrij voor groot en klein. Kerst Inn Zoetermeer wordt georganiseerd door de Heilige Nicolaas Parochie en de Protestantse Gemeente Zoetermeer Informatie: 06-1957 1128 of 079-3212231

Facebook: <https://www.facebook.com/Kerst-Inn-Zoetermeer>

Wij doen een beroep op u!

In navolging van de PKN, de classis Zuid-Holland-Noord en de gedachten van de Raad van Kerken gaan we, als voorgangers in POR en De Pelgrim, weer een stukje van de dienst in de Bethelkapel op ons nemen. De dienst in de Bethelkapel is inmiddels meer dan 1000 uur bezig, en is zo een levend teken dat het anders moet en kan in onze maatschappij. Wij proeven dat de goddelijke opdracht van het liefhebben van onze naaste ook het innemen van een standpunt vraagt. In dit geval om een ruimhartiger kinderpardon voor kinderen die al jaren in Nederland geworteld zijn.

Op dinsdag 18 december nemen we daarom een blok van 04.00-07.00 uur op ons. De verwachtingen van onze staatssecretaris is dat het zinloos is, die van de vrijwilligers in de Bethelkapel dat er maar twee mensen zullen zitten.

Maar...verwachtingen hoeven geen waarheid te zijn! Integendeel, we kunnen ze beschouwen als een uitdaging. Daarom doen we een beroep op u om ons wakker te houden en om mee te doen: komt u ook mee? Het hele tijdsblok, of iets korter of langer?

Adres van de Bethelkapel: Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ Den Haag. Graag even op de bel drukken om binnen gelaten te worden; dit is met name om journalisten te ontmoedigen.

Namens de voorgangers in POR en De Pelgrim, ds. Carina Kapteyn

De Bovenkamer

Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken naar stilte en bezinning?

Op **donderdag 20 december** ben je welkom in de bovenruimte van de Pelgrimskerk voor een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed.

Op 27 december en 3 januari is er geen viering. Vanaf **donderdag 10 januari** ben je ook in 2019 wekelijks welkom.

Thema in januari: Nieuw begin.

Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)

Info: Joke Westerhof, 079-3169379,

tomenjoke.westerhof@planet.nl

Meditatie

Dinsdag 18 december is de laatste meditatie van 2018. In januari gaan de bijeenkomsten weer verder. We mediteren en tekenen in het licht van Kerst. We maken een mandala, een tekening in een cirkel, en vullen die met onze ervaringen van dat moment: wat raakt mij? Wat komt er in mij op? Misschien zijn dat vooral kleuren. Het kunnen ook vormen zijn, of een verhaal. Ter inspiratie is er een afbeelding van Rembrandt: hoe zien we het licht van kerst doorwerken in ons leven en in onszelf? De aanvang is 13.30 uur en we zitten in de bovenzaal van de Pelgrimskerk. Een ieder is van harte welkom! Info en aanmelding: Marga Schjpper, tel. 3613403, e-mail: marga_boven@ziggo.nl; Joke den Hertog, tel. 3315855, e-mail: f2hjfdenhert@hetnet.nl.

Oecumenische kinderkerstviering

Maandag 24 december om 17.00 uur in De Wijngaard voor kinderen van 3 tot 8 jaar samen met ouders, opa's en oma's.

Welkom!